

## Nieuwsbrief Raad van kerken Amsterdam zomer 2024

---

Beste lezer,

Zoals altijd ontvangt u aan het begin van de zomer een nieuwsbrief van de Raad van Kerken Amsterdam, met een vooruitblik naar verschillende activiteiten van de RvKA komend najaar. De nieuwsbrief wordt afgesloten met een vredesgebed uit de Orthodoxe Parochie.

Een hartelijke zomergroet aan u allen,  
namens het DB van de Raad van Kerken Amsterdam,

Anna Verbeek  
Voorzitter

### 2 juni 2024 Sacramentsprocessie



De parochie van de Onze Lieve Vrouwekerk (Moeder Godskerk) aan de Keizersgracht organiseerde ook in 2024 op Sacramentsdag de processie, i.s.m. de Syrisch Orthodoxe Kerk Amsterdam die in dezelfde kerk haar domicilie heeft. Er was veel belangstelling.



### De RvKA en Amsterdam 750

Vanaf 27 oktober 2024 t/m 27 oktober 2025 viert de stad Amsterdam een jaar lang haar 750<sup>e</sup> verjaardag.

Voor de RvKA is dat een mooie gelegenheid om van zich te laten horen. Vooralsnog doen we dat op drie verschillende manieren – via het project **Religieus Erfgoed op de kaart**, door een heel bijzondere editie van het **RvKA korenfestival** te organiseren en met een **Groot gebed voor de stad** in 2025.

- **Religieus erfgoed op de kaart**

De RvKA doet mee met dit initiatief van museum *Ons' Lieve Heer op Solder* en de *Faculteit Religie en Theologie* van de Vrije Universiteit. Met behulp van een interactieve app met een begeleidende website komt een digitale plattegrond van Amsterdam met daarop alle religieuze en geloofsgemeenschappen tot leven. 'Religieus Erfgoed Amsterdam' vertelt voor een breed publiek het verhaal van alle religieuze gemeenschappen in de stad in verleden en heden. Foto's, films, vlogs, korte verhalen en podcasts nemen je mee in de wereld van religieuze gemeenschappen in de stad. Zie verder [www.religieuserfgoed.amsterdam.nl](http://www.religieuserfgoed.amsterdam.nl). Al veel lidkerken van de RvKA zijn in gesprek met de projectmedewerkers om hun mooiste verhaal en dierbaarste religieus voorwerp een plek te laten krijgen op deze digitale kaart. Als RvKA onderzoeken we of we een 'pelgrimsroute' langs verschillende lidkerken kunnen maken op enkele zaterdagen in 2025.

- **Korenfestival OPADEMEN** op zaterdagmiddag 23 november 2024 – **save the date!**

We hopen ook een *bijzondere editie van het RvKA-korenfestival* te organiseren op zaterdag **23 november 2024**, als onderdeel van het *festival The Spirit of Amsterdam*.

De afgelopen jaren heeft al verschillende keren een RvKA-korenfestival plaats gevonden, met mooie bijdragen uit allerlei lidkerken. In coronatijd kon het festival niet live plaats vinden; in de plaats daarvan werden veel koren op hun thuisbasis gefilmd en is met al die opnames een heel leuke film gemaakt met als titel: *Een muzikale ontmoeting met de Raad van Kerken Amsterdam*: <https://rvkamsterdam.nl/vieren/> (- en dan even naar beneden scrollen tot je bij het filmpje uit 2022 bent).

Nu in 2024, ter gelegenheid van Amsterdam 750 jaar, willen we een groter publiek bereiken met een mooi programma met 10 koren van lidkerken van de RvKA.

De voorbereidingen zijn in volle gang – meer informatie volgt in september.

- **Groot gebed voor de stad**

In januari 2025 start de voorbereiding voor een bijzondere *oecumenische viering* in september/oktober 2025. De Protestantse Kerk Amsterdam en andere RvKA lidkerken zullen samenwerken bij de voorbereiding en uitvoering, naast migrantenkerken van *SKIN Amsterdam*.

### Activiteiten rondom Kerken en Slavernijverleden

In 2020/21 maakte de RvKA kennis met het Amsterdamse project 'Heilzame verwerking van het slavernijverleden voor wit en zwart', van de gelijknamige werkgroep van de ELGA, EBG en NiNSee. Als vervolg op dat initiatief vond vorig jaar onder auspiciën van de landelijke Raad van Kerken de grote landelijke herdenkingsdienst 'Kerken en Slavernijverleden' plaats in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, met medewerking vanuit de RvKA.

Afgelopen winter heeft de werkgroep zich omgevormd tot de Stichting Heilzame Verwerking Slavernijverleden <https://www.hvsv-slavernijverwerking.nl/>

De Stichting organiseert in 2024 i.s.m Museum het Catharijneconvent 3 lezingen

datum	thema	spreker	referent
6-jul	Doorwerking en Oost	Drs. Wim Manuhutu	Paul The (arts)
24-aug	Doorwerking en West	Dr. Annette Merz	Dr. Duncan Wielzen
21-sep	Doorwerking in wit perspectief	Dr. Janneke Stegeman	Drs. Thandi Soko-De Jong

Locatie en tijd: Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 28; 14-15.30 uur.  
Aanmelding via de website van Catharijne; Convent; info daarover is nog niet beschikbaar maar volgt zeer binnenkort. In het Catharijneconvent zal van 29 juni – 22 september de bijzondere tentoonstelling 'Christendom en slavernij. Een Nederlands verhaal' te zien zijn.

### Keti Koti in de Amsterdamse kerken

**EBG Amsterdam**, Koningskerk, Oswaldstraat, heeft twee Keti Koti vieringen:

- **Zondag 30 juni**, 10.30 – 12.00 uur, voorganger ds. Clifton Walker
- **Maandag 1 juli**, 10.30- 12.00 uur< voorganger ds. Tobias Buchholz.

**Muiderkerk**, Linnaeusstraat 37

- **Maandag 1 juli**, 9.30 – 12.30 uur **Keti Koti tafel**



De Muiderkerk organiseert i.s.m. de stichting *Keti Koti tafel* opnieuw een Keti Koti tafel.

*Voel je welkom om deel te nemen aan de Keti Koti Dialoog Tafel en samen met ons het bewustzijn te vergroten over het Nederlandse slavernij- en koloniale verleden. Samen streven we naar een samenleving vrij van discriminatie en racisme. Aarzel niet, meld je aan en maak deel uit van deze gesprekken.*



Samen streven we naar een samenleving vrij van discriminatie en racisme. Aarzel niet, meld je aan en maak deel uit van deze gesprekken.

<https://www.ketikotitafel.nl/event-details/muiderkerk>

De Keti Koti Tafel is een 'invented tradition' geïnspireerd op de Joodse Seder Tafel en omvat enkele vaste rituelen, vergelijkbaar met de Seder maaltijd.

**PGZO en ELG ZO**, kerkcentrum De Nieuwe Stad (Luthulplein 2) :

**Mi kisi ala makti na heymel nanga grontapu  
Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde  
Mi a risibi tur outoridat den shelu i riba tera**



**161 JAAR KETI KOTI**  
**zondag 30 juni 2024 | 10.00 uur**  
**KERKCENTRUM DE NIEUWE STAD**

**Van harte uitgenodigd om de afschaffing van de slavernij te herdenken en te vieren in een gezamenlijke kerkdienst.**

*You are cordially invited to the joint church service  
in commemoration and celebration of the abolition of slavery.*

**de Evangelisch Lutherse Gemeente en Protestantse Gemeente  
te Amsterdam Zuidoost**

## Rechtvaardig en barmhartig?

In de Algemene Vergadering van de RvKA op 16 mei kwam kort het coalitierapport ter sprake dat die dag was gepresenteerd. We waren er ongerust over, zoals we nu ongerust zijn over de regering die binnenkort lijkt te worden geïnstalleerd en het regeringsbeleid dat ons te wachten staat.

Het 'strengste asielpakket ooit' roept de PVV triomfantelijk - een ondemocratische partij, die moslim-Nederlanders en andere minderheden minachtend bejegt en haar hele bestaan alleen maar verdeeldheid zaait. Dat betekent dat waakzaamheid is geboden als het gaat om mensenrechten, godsdienstvrijheid, een inclusieve samenleving én het in stand houden van democratische instituties.

*Dit gaat een groot appel doen op de kerken.* Hoe houden we de hoop op een barmhartige en rechtvaardige samenleving levend? Dat vraagt veel inzet van ons, en heel veel geloof, creativiteit en inspiratie.

Organisaties, hulpverleners en buddies die sinds 2012 actief zijn geweest bij de opvang van (ongedocumenteerde) vluchtelingen (en de laatste jaren minder actief, omdat de gemeente Amsterdam een relatief goed vluchtelingopvang heeft georganiseerd), zien dat ze weer in actie moeten komen. Zo ontving de RvKA/Taakgroep Vluchtelingen van enkele buddies de oproep om de gemeente Amsterdam te vragen het Europees Verdrag van de Rechten voor de Mens te ondertekenen.

Nederland (als natie) heeft de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens al jaren geleden ondertekend. Onder de nieuwe coalitie zal dit commitment ongetwijfeld onder druk komen te staan – met de nodige consequenties voor de opvang van migranten en

ongedocumenteerden. *Steden kunnen net als nationale overheden het Europees Verdrag Voor de Rechten van de Mens (EVRM) ondertekenen.* Europese wetgeving gaat boven nationale wetgeving en kan voor gemeenten als schild dienen tegen het extreme beleid dat we verwachten van de nieuwe coalitie.

Na rijp beraad hebben we besloten als RvKA deze oproep aan de gemeente te ondersteunen.

Het dagblad Trouw plaatste op 23 mei een stevig artikel, ingezonden door de landelijke Raad van Kerken. Daarin wordt het coalitie-akkoord gehekelde als een toonbeeld van harteloosheid, ongelijkheid, gebrek aan naastenliefde en aan zorg voor mensen in nood. Een onverteerbaar perspectief.

<https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2024/05/nieuw-asielbeleid-maakt-nederland-toonbeeld-van-harteloosheid/>

### Religious pride 18 juli – 4 augustus



Ook dit jaar heeft de Religious Pride commissie (LHBTI+-predikant Wielie Elhorst (PKA) i.s.m. ds. Andre van der Stoel (ELGA) en anderen , o.a. vanuit het Leger des Heils en de Joodse Gemeente Beit Ha'Chidusj) een prachtig programma samengesteld.

Het programma start op 18 juli in de Nieuwe Kerk, met de Pride Talk door Mpho Tutu. Daarna volgen festivals (o.a. in de Westerkerk), exposities, pelgrimage, verschillende kerkdiensten en nog veel meer. Zie de agenda:

<https://pride.amsterdam/commissions/religious-pride/>

Op 4 augustus tot slot 2 vieringen:

- De Pridedienst bij het Leger des Heils
- 15 jaar Pride Kerkdienst met ds. Annelies Jans, Duo Wilde Orchidee (Irene Hemelaar en Paul Tijink), Dolly Bellefleur, Rozenkoor en het team Pride Kerkdienst onder leiding van ds. Wielie Elhorst – 12.00 uur – Keizersgrachtkerk – Keizersgracht 566

### Activiteitenkalender RvKA

3 november : oecumenische herdenking van omgekomen vluchtelingen aan de grenzen van Europa, 15.00 uur Mozes en Aaronkerk; voorprogramma 13.30 uur in het Huis van Sant'Egidio, Waterlooplein 205, Amsterdam

23 november : OPADEMEN – korenfestival van de RvKA in Oude Lutherse Kerk op het Spui

8 december : oecumenische Nicolaasvesper in de Oude Kerk op het Oudekerksplein

### Groet uit de Orthodoxe Parochie van de Heilige Nicolaas van Myra

De orthodoxe parochie aan de Lijnbaansgracht (voorheen de Russisch-orthodoxe parochie, maar inmiddels onderdeel van het oecumenisch patriarchaat van Constantinopel) bestaat dit

jaar 50 jaar. Bij de laatste AV van dit seizoen vertelde afgevaardigde Victor Lagodin over de beginjaren, in een ruimte achteraf op de zolder van de RK Nicolaasbasiliek, en hij dankte de RvKA voor alle steun bij de start van de parochie. Het 50 jarig bestaan wordt in 2024 op verschillende manieren feestelijk gevierd, o.a. in het parochieweekend op 7, 8 en 9 juni, met een gevarieerd programma, van vieringen en lezingen tot was-iconen schilderen en iconen versieren met bloemen.

Victor Lagodin schrijft ons dat met name de lezing van Aartspriester Alexei Uminsky bijzonder was. Hij sprak over "De parochie als christelijke gemeenschap in de 21e eeuw". Vader Uminsky was 30 jaar lang rector van de Heilige Drie Eénheidskerk in Moskou. Na de inval van Rusland in Oekraïne besloot hij om na de Liturgie in zijn kerk voor de vrede te bidden – met als gevolg dat hij uit zijn ambt is gezet en zijn land heeft moeten verlaten.

Hieronder enkele strofen uit het gebed voor vrede dat Vader Uminsky in 2022 uitsprak in zijn parochie in Moskou, en in 2024 bij het parochieweekend in Amsterdam:

*Dat de steden en dorpen waar om gestreden wordt, gespaard mogen blijven,  
omwille van de kinderen die er wonen,  
die het onderscheid niet kennen tussen hun rechterhand en hun linkerhand,  
en omwille van het vee,  
bidden wij de Heer.*

*Dat Hij troost moge schenken aan de bewoners van alle streken en rijken  
die door oorlogen worden verscheurd,  
bidden wij de Heer.*

*Dat alle haat, afgunst, verbittering, met alle hartstochten die de broederliefde verwoesten,  
bij ons mogen worden uitgerukt, en dat de ongeveinsde liefde bij ons moge worden ingezaaid,  
bidden wij de Heer.*

*Ook bidden wij U, onze God, dat Gij omziet naar het steunen, de tranen en de weeklacht van Uw volk,  
dat Gij barmhartig moge zijn bij het zien van onze smart, rampspoed en leed, dat Gij Uw gerechte  
toorn moge afwenden en Zich over ons moge ontfermen.*

*(..)*

*Verhoor ons, o God onze Heiland, hoop van al de einden der aarde  
en van hen die ver weg zijn op de zeeën,  
wees barmhartig, Heer, wees barmhartig voor onze zonden en ontferm U over ons,  
want Gij zijt een barmhartig en menslievend God en U loven wij, Vader, Zoon, en Heilige Geest,  
nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.*

*(..)*

*Heer Jezus Christus onze God, Gij die aan uw discipelen een nieuw gebod geschonken hebt,  
om elkaar lief te hebben; neem deze bede aan die Uw gelovigen tot U opzenden tot vergeving van  
hun zonden.*

*Hernieuw door Uw Heilige Geest onze verdorde liefde tot U en tot onze naasten en maak deze  
standvastig in onze harten, opdat wij in het naleven van dit gebod hier op aarde niet ons eigenbelang  
nastreven, maar ijveren voor Uw glorie en voor het heil van onze naaste; opdat wij, na een aards  
leven vol liefde en vrede jegens allen waardig mogen zijn om samen met allen die U welgevallig zijn  
geweest, U in de hemelse gewesten te loven, samen met Uw eeuwige Vader en Uw Heilige Geest, in  
de eeuwen der eeuwen.*

*Amen.*