

Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam Pasen 2024

Paasgroet 2024

Zoals tweeduizend jaar geleden klinkt ook vandaag uit het lege graf van Christus de stem van de engelen en wordt het meest verlangde nieuws verspreid over het hele universum, Christus is verrezen uit de doden.

“Waarom huil je?” vroegen de stralende engelen aan Maria Magdalena die het Lichaam van de geliefde Leraar kwam zoeken. De engelen verwezen naar de triomfante verrijzenis waarover Christus hun heeft geleerd toen Hij vertelde over zijn lijdensweg en zijn overlijden. Toen ze haar naam hoorde voelde ze een opluchting in haar hart, want ze herkende de stem die haar riep. En toen veranderde het verdriet van Maria in vreugde, haar huilen in lachen, haar angst in moed, haar moedeloosheid in hoop.

De verrezen Mensenzoon heeft alle christenen op aarde een onverwoestbare overwinning geschonken, voor ieder situatie in het leven. Onze grote katholikos heilige Grigor de Verlichter zei: “Omdat Hij de enige Alleenheerser is en de Enige die vrij is van zonden, vermoordde Hij de catastrofale dood en droogde de tranen van het gezicht.”



Hij heeft onze verdrietige en wanhopige blikken naar het graf veranderd naar de hemelse oneindigheid. De genadeloze vijand, de dood, heeft geen enkel persoon, niet de sterkste, gezondste, rijkste, getalenteerdste kunnen overwinnen. Alleen de Almachtige Schepper heeft hem vermorzeld en de zwakke en sterfelijke mens is door de genade van de God een volwaardige deelnemer aan die overwinning.

Na de heilige verrijzenis van Christus kan geen ziekte of dood, geen ramp of ongeluk of oorlog heerschappij hebben over ons, want we zijn bevrijd door Zijn offer van liefde en nodigde ons uit in de tenten van de Vader waar geen dood en verdriet is. “Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken, u allen die op de HEERE hoopt.” (Psalmen 31:25; LXX 30:25).

Christus is verrezen uit de doden - gezegend is de verrijzenis van Christus. Amen.

Dit jaar schreef vader Tahon Tadevosyan, priester van de Armeens Apostolische Kerk Surp Hoki, de Paasgroet. De afbeelding is van de Armeense miniaturist Toros Roslin, die werkte rond 1250. De Armeense Kerk viert het Paasfeest op 31 maart, tegelijk met de westerse kerken.

Sprakeloos : Stiltewandeling van De Duif naar De Dominicuskerk

Op Goede Vrijdag staan de kerken stil bij het lijden en sterven van Christus. In de verschillende kerken gebeurt dat op eigen manieren. Van de Oecumenische Basisgemeente De Duif ontvingen we de volgende uitnodiging.

Sprakeloos zijn we als we beseffen wat er gaande is in de wereld. Lijden, oorlog, onrecht, catastrofes – het aanzien van wat er gaande is: het slaat ons stil. Kunnen wij stil zijn en betrokken blijven, zonder dicht te slaan of direct in de actie te willen gaan?

We lopen op Goede Vrijdag 29 maart 2024 een stiltewandeling van kerk naar kerk – van De Duif naar de Dominicus, onder leiding van Diana Vernooij, voorganger De Duif (contact: vernoojdiana@gmail.com). We lopen een weg langs sprakeloze plekken, en zoeken een paar woorden om het lijden aan te duiden.

We sluiten aan bij de viering in de Dominicuskerk om 20.00 uur, waar Janneke Stegeman voorganger zal zijn. De wandeling en de viering zijn een oefening in het erbij blijven en durven zien hoe het duister bestaat. Wat kan stilte bijdragen aan onze warme betrokkenheid bij lijden? Iedereen die wil meelopen is welkom.

Start: 18.45 uur vóór oecumenische basisgemeente De Duif, Prinsengracht 756.

Vervolg: 20.00 uur aan bij de viering in de Dominicuskerk.

Met de moed van de hoop - Oecumenische Vesper op 4 mei

De 4 mei vesper van de RvKA vesper is dit jaar in de Dominicuskerk, Spuistraat 12, Amsterdam (entree om de hoek, in de Korte Korsjespoortsteeg).



Wanneer: 4 mei, 19.45 uur

Waar : Dominicuskerk,
Omgang Korte Korsjespoortsteeg

Op 4 en 5 mei staat Nederland, als elk jaar na 1945, stil bij de vrijheid en wat die vrijheid kost en van ons vraagt. De Tweede Wereldoorlog verbijstert ons nog steeds en laat diepe littekens na bij nabestaanden. In 2024 raken ons de oorlogen in Oekraïne en in Gaza in het hart. Recht en vrede lijken ver weg.

In deze vesper gedenken wij slachtoffers van oorlogsgeweld, toen en nu. We bidden voor nabestaanden, vaak getekend voor het leven. We bidden om vrede, in meerdere talen. Met de moed der hoop...

U bent van harte welkom. De vesper begint om 18.45 uur. Wie wil wandelt aansluitend mee naar de Dam voor de nationale herdenking.

4 mei Paaszaterdag in de Oosters Orthodoxe Kerken

De Koptisch Orthodoxe Kerk, de Ethiopisch Orthodoxe Tewahedokerk, de Syrisch-Orthodoxe Kerk en de orthodoxe parochie volgen de Juliaanse kalender en vieren het Paasfeest dit jaar op 4 en 5 mei. Victor Lagodin, afgevaardigde van de orthodoxe parochie van de Heilige Nicolaas van Myra vertelt hieronder over de Lijdenstijd en de Paasviering in zijn parochie aan de Lijnbaansgracht.

De voorbereiding op het Paasfeest is al achter de rug, met de zgn Boterweek in de week van 11 maart. In die week komen pannenkoeken en andere zoetigheden, vis en eieren op tafel – vlees wordt

er vanaf die week niet meer gegeten. Na de Boterweek begint het Grote Vasten, met veel extra gebeden en liturgieën.

Op 28 april is het Palmpasen en zullen de kinderen met palmtakken in het midden van de kerk een doorgang maken voor de processie. Na deze dienst begint de Lijdensweek, met extra gebedsmomenten. Maandag t/m woensdag om 19.00 uur worden er Metten gehouden en donderdag begint om 09.30 de speciale Liturgie van de H. Basilius.

Vrijdag 3 mei om 14.00 uur is de Kruisafname van Christus en de kerkgangers nemen bloemen mee voor de Begrafenis van de Heer om 19.00 uur; de Lijkwade is dan versierd met de bloemen die meegenomen zijn.

Het Paasfeest kent vervolgens verschillende momenten met elk een eigen betekenis. Stille Zaterdag, 4 mei, begint met een liturgie om 09.30 uur waarna de Kulitschi (paasbroden) en Paasgerechten, waaronder Pascha (zachte kaas op basis van melkvetten) gewijd worden. Pasen is dan eigenlijk begonnen. Het is een mooi moment voor bezoekers om iets van Pasen in de Orthodoxe Kerk mee te maken.

Zaterdagavond 4 mei begint om 23.30 uur de processie om de kerk heen, om daarna met de Metten en de Liturgie van Pasen te beginnen. Die duurt tot rond 03.30 in de ochtend en is dus echt iets voor de diehards - maar de deuren blijven open en als het je te laat wordt kun je eerder vertrekken.

Zondag 5 mei begint rond 16.00/16.30 uur de Paasvespers, met bijzonder bijdrage van het koor. De vesper duurt ongeveer een half uur en is ook een prachtig moment om kennis te maken met Pasen en van de zang te genieten. Iedereen is van harte welkom!

21 april Herdenking Armeense genocide

Op 24 april 1915 werden misschien wel duizenden leden van de Armeense elite zonder enkele vorm van proces vermoord in Constantinopel (Istanboel). Deze dag wordt jaarlijks op verschillende plaatsen in en buiten Armenië herdacht als het begin van de Armeense volkerenmoord.

Op zondag 21 april 2024 om 12.00 uur vindt in Amsterdam de herdenking plaats bij de plaquette aan de hoek van de Armeens-Apostolische kerk aan de Krom Boomssloot 22.

Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.



16 maart: RvKA op bezoek bij Sant Egidio

We kijken met plezier terug op een mooie ontmoeting met de gemeenschap van Sant Egidio in Amsterdam. Wereldwijd zet de Gemeenschap van Sant'Egidio zich in voor de vriendschap met de armen en voor de vrede.

Op 16 maart vertelden stadsdiaken Colm Dekker en priester Zeger Polman vertelden over het werk van de gemeenschap in Amsterdam, waar circa 150 vrijwilligers met elkaar 2x per week mensen aan de rand van de samenleving welkom heten aan tafel en hen een smakelijke maaltijd serveren. In de Mozes en Aäronkerk aan het Waterlooplein is iedere dinsdag- en vrijdagavond om 20.00 uur het gebed van Sant'Egidio. Op de derde vrijdag van de maand is er een speciaal gebed voor de vrede. Op de eerste dinsdag bidden we in het bijzonder voor de zieken. Op zondag is er in de Mozes en Aäronkerk om 11.00 uur een eucharistieviering. Een keer per maand is er ook kinderliturgie.



Priester Zeger Polman vertelde over het altaar van de armen. Op het altaar liggen verschillende voorwerpen die m.n. vluchtelingen daar hebben neergelegd – zoals deze verbeelding van de overtocht over de Middellandse Zee naar Europa:



De jaarlijkse herdenking van vluchtelingen die zijn omgekomen aan de randen van Europa is een gezamenlijke organisatie van Sant Egidio en de RvKA, samen met de Protestantse Diaconie en het Jeanette Noëlhuis. Dit jaar zal de herdenking plaats vinden op zondag 3 november (15.00 uur in de Mozes- en Aäronkerk.

Algemene Vergadering RvKA in maart

In de Algemene Vergadering van 21 maart verwelkomden we twee nieuwe afgevaardigden. De Oecumenische basisgemeente De Duif was al lang lid van de RvKA, maar op afstand. Het nieuwe bestuur wil graag meer actief betrokken zijn bij ons en bestuursvoorzitter *Ellen Tiggeler* zal de Algemene Vergaderingen bij gaan wonen. Bij het Drugspastoraat heeft Diny Roodvoets het bestuursvoorzitterschap overgedragen aan *Mieke van Vessem* en Mieke is nu ook in onze AV afgevaardigde van het Drugspastoraat.

In de vergadering hebben we gesproken over het belang en de noodzaak van interreligieuze contacten. In diverse stadsdelen van Amsterdam is een vorm van interreligieus overleg en via het Veiligheidspact tegen Discriminatie onderhoudt ook het DB van de RvKA contacten met de moslim- en de joodse gemeenschap in Amsterdam. In de AV deelden we hoe belangrijk dergelijk overleg juist in deze tijd is. Verder stelden we het jaarwerkplan 2024 vast en werden verschillende mogelijke activiteiten besproken waarmee de Raad van Kerken in Amsterdam bij wil dragen een de viering van *Amsterdam 750*.

Pater Frans, tien jaar later

Op 7 april 2014 werd de Nederlandse pater jezuïet Frans van der Lugt vermoord in Syrië. Daar had hij het grootste deel van zijn werkzame leven doorgebracht. In 2014 bereikte de burgeroorlog in Syrië een dieptepunt: de binnenstad van Homs werd belegerd en uitgehongerd. Pater Frans bleef bij zijn mensen. Hij werd uiteindelijk vermoord omdat hij weigerde partij te kiezen.

We gedenken zijn dood op de 10^e verjaardag van zijn overlijden

Wanneer: zondag 7 april, 17.15 uur (eucharistieviering)

Waar : De Krijtberg, Singel 446, Amsterdam

12 mei Oecumenelezing 2024 door Paul Schenderling

Econoom Paul Schenderling gaat in zijn lezing op zoek naar een ander model van samenleven met het Bijbelboek Exodus als inspiratiebron. Aan de hand van kleine en grote verhalen neemt hij ons mee naar een Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft, terwijl mensen gelukkiger zijn en de welvaart van verreweg de meeste Nederlanders intact blijft. Van harte aanbevelen!

<https://www.raadvankerken.nl/agenda/event/oecumenelezing/>

wanneer : 12 april 2024 13:30 – 18:30 (vanaf 13.00 uur inloop; receptie na de lezing)

Waar : Geertekerk, Geertekerkhof 23, Utrecht

Vacature bij de RvKA

De Raad van Kerken Amsterdam zoekt hulp voor het contentmanagement van onze website en het publiceren van onze Nieuwsbrief m.b.v. mailchimp. Een kleine vrijwilligersvergoeding behoort tot de mogelijkheden. Interesse of vragen? Mail raadvankerkenamsterdam@gmail.com

Nieuwsbrief Raad van Kerken in Nederland:

Zie <https://www.raadvankerken.nl/publicaties/nieuwsbrief/>
