
Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam december 2023

Kerstgroet 2023

We bereiden ons voor op Kerstmis: families maken afspraken wanneer ze samenkomen en met wie; kerken verwachten veel bezoekers en denken na over de liturgie, en of de verwarming aan gaat of niet; voorgangers breken zich het hoofd wat ze dit jaar over het kerstkind zullen zeggen.

Het zijn maar trivialiteiten vergeleken met de doodsangsten en schrijnende rouw van de mensen in het heilige Land, in Sudan en in Yemen. Stel je voor dat je dáár Kerstmis zou vieren ... Welke woorden zou je nog durven zeggen?

Nederland kent al vele jaren vrede en welvaart. Weten we wel hoe bijzonder dat is? We mogen Kerstmis vieren op onze manier, in warme veilige woningen, en in warme veilige gebedshuizen. Maar laten we ons ervan bewust zijn hoe bijzonder dat is, en wat een voorrecht. Wie zich dat realiseert weet dat die rijkdom komt met de plicht om anderen te helpen.

Moge de Vredevorst komen en regeren. Van Hem wordt gezegd: 'Groot is Zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Daarvoor zal de Heer der hemelse machten zich beijveren.' (Jesaja 9,6)

Moge dat zo zijn.

Gezegende Kerstdagen namens de Amsterdamse Raad van Kerken.



Heer, ontferm u

God van gerechtigheid en mededogen,
Wij roepen tot U
voor allen die vandaag lijden in het Heilig Land.
Voor uw geliefde kinderen Israëli's en Palestijnen,

die getraumatiseerd zijn en vrezen voor hun leven.
Heer, ontferm U.

Voor families die rouwen.
Voor wie beelden zagen die voor altijd op hun netvlies gebrand staan.
Voor wie in angst en onzekerheid wachten op nieuws.
Voor wie de hoop elke dag kleiner wordt.
Heer, ontferm U. (...)

Voor vredestitelers
wier verbeelding groot genoeg is
om andere wegen voor te stellen.
Dat ze kunnen spreken en handelen
en gehoord worden.
Heer, ontferm U.

Almachtige en liefdevolle God.
Gij hebt beloofd dat er een dag komt
waarop zwaarden worden omgesmeed tot ploegijzers.
Kom ons nabij in onze nood
en brengvrede over dit geteisterde land.

*Gebed van Justin Welbey,
Aartsbisschop van Canterbury,
ingekort*

Jan Stuyt SJ, rector van de Krijtberg en afgevaardigde naar de AV vanuit het Rooms Katholiek Dekenaat Amsterdam, schreef op verzoek van het DB dit jaar de Kerstgroet.

Allerzielenherdenking 2023

Op 5 november j.l. vond in de Mozes en Aäronkerk weer de herdenking van omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa plaats. Jaarlijks wordt die voorbereid door de Raad van Kerken Amsterdam, Sant' Egidio, Protestantse Diaconie en het Jeanette Noëlhuis/Catholic Worker. Het was een indrukwekkende editie.



Ineke Bakker (vz. Werkgroep Vluchtelingen RvK in Nederland) verzorgde de overweging; Anna Verbeek noemde de vluchtelingen die het afgelopen jaar zijn omgekomen, op de Middellandse Zee, maar ook bij Calais en aan de Europese landsgrenzen. Hun namen en verhalen klonken samen met de datum waarop ze stierven. Het koor van de All Saints-parochie (rk migrantenparochie) zong prachtig; er klonken indringende voorbeden van verschillende voorgangers (velen van lidkerken van de RvKA) en de stoet die zingend naar de steiger bij de Nationale Opera liep (waar we bloemen in het water van de Amstel strooiden)

was lang. Het Parool schreef er over: <https://www.parool.nl/amsterdam/herdenkingswake-in-amsterdamse-kerk-voor-omgekomen-vluchtelingen~ba78df4e/>

Meer foto's op de website van Sant Egidio : <https://www.santegidio.nl/indrukwekkende-oecumenische-herdenking-van-omgekomen-vluchtelingen/>

Algemene Vergadering RvKA en de oorlog in Israël en Gaza

De oorlog in Israël en de Palestijnse gebieden raakt ons, als christelijke kerken én zorgt voor onrust in de Nederlandse samenleving. In de Algemene Vergadering op 15 november spraken we daarover, en in het bijzonder over de vraag hoe we als kerken in verbinding blijven met joden én moslims.

Ds. Greteke de Vries (Muiderkerk, PKA) vertelde over haar ervaringen met interculturele dialooggesprekken in Amsterdam- Oost. Ontmoetingen waarin mensen die cultureel, religieus en ook politiek van elkaar verschillen, elkaar zien als medemensen met een eigen verhaal, eigen pijn, een eigen perspectief en een eigen vraag om recht te worden gedaan. Dat is niet altijd een makkelijk gesprek – wel een leerzaam. Het vraagt moed en doorzettingsvermogen: leg je niet neer bij meningsverschillen, maar luister vérder. Zo kunnen dialooggesprekken bijdragen aan levenskrachtige relaties en iets van hoop voor de toekomst.

Verkiezingen 2023

De uitslag van de landelijke verkiezingen ligt al weer even achter ons. We zien hoe politiek Den Haag een route zoekt om te komen tot een regering die recht doet aan de uitslag en tegelijkertijd belangrijke waarden in onze samenleving respecteert. Enkele reacties uit kerkelijke hoek:

- Sant' Egidio bracht een statement uit waarin ze er op wijst dat *'we als religies vanuit onze tradities voor solidariteit (staan) met degenen die in onze samenleving het meest kwetsbaar zijn. Mensen voor wie bestaanszekerheid op het spel staat, mensen die afhankelijk zijn van zorg, mensen die eenzaam zijn, mensen die zich tweederangsburger zijn gaan voelen, mensen die het gevoel hebben dat er voor hun religie geen plek is in ons land. En ook met de vele vluchtelingen en asielzoekers hier, en met degenen die er op eigen kracht niet eens in slagen om te vluchten naar Europa, omdat ze te kwetsbaar zijn. De Gemeenschap van Sant' Egidio roept religieuze organisaties in Nederland en alle mensen van goede wil op, om op te komen voor wie niet voor zichzelf kan opkomen, en samen te blijven werken aan een solidaire samenleving die niemand uitsluit.'*

- De landelijke Raad van Kerken heeft samen met andere vertegenwoordigers van religies (Muhsin Köktas, Awraham Soetendorp, Bikram Lalbahadoersingh) een brief aan Geert Wilders gestuurd waarin zij hem feliciteren met de verkiezingsoverwinning en vragen om een gesprek over de 'agenda van de hoop'. Dit naar aanleiding van de uitspraak van Geert Wilders dat zijn kiezers hadden gekozen voor 'agenda van hoop.' De religieuze leiders in Nederland hebben die uitspraak opgepakt als "De hoop dat niemand in Nederland zich ongewenst hoeft te voelen vanwege zijn religie, kleur of sekse."

- De Taakgroep vluchtelingen van de RvKA blijft, in verbinding met de grote hulporganisaties voor asielzoekers, betrokken bij de lobby voor een humaan vluchtelingenbeleid. Net als de VVD wil de PVV de opvang van mensen zonder verblijfsvergunning verbieden en illegaal verblijf strafbaar stellen. Dat zou betekenen dat bijna 2000 mensen uit de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) en diverse gemeente-opvang op straat zouden komen – zonder rechten. Dergelijk beleid zal niet leiden tot meer vertrekkende asielzoekers, maar wel tot meer uitbuiting en daarmee kwetsbaarheid

van mensen zonder verblijfsvergunning. Voor meer informatie:
<https://kiesvoorongedocumenteerden.nl/>

Sfeervolle Oecumenische Nicolaasvesper 2023

Voor de Raad van Kerken Amsterdam was het een experiment: de oecumenische vesper die tot dusver in binnenstad werd gevierd, en/of in een kerk gewijd aan de heilige Nicolaas (patroonheilige van de stad Amsterdam), vond dit jaar plaats in Amsterdam-Zuid, in de Deutsch Evangelische Kirche. Een sfeervolle kerkzaal die prachtig werd gerestaureerd nadat een brand veel verwoestte. En een volle kerkzaal ook op deze 3 december in de namiddag, bij het vallen van de avond. Met een opening namens de gastkerk door Michael van der Werf, een adventslied wisselend in het Duits en Nederlands gezongen, een profetenlezing die uit de akelige actualiteit leek opgekomen maar ‘gewoon’ op het oecumenisch leesrooster stond, prachtig cellospel van Vincent de Lange en voorbeden voor stad en land, voor mensen onderweg, ongerust, ontheemd, bedreigd, en ook voorbeden voor de kerk als een veilige plek was de vesper kort maar aansprekend. En de bisschopswijn met Duitse zoetigheden zorgde (ook) na afloop voor een hartelijke en warme atmosfeer. Meertalige oecumene. Ik werd er warm van.

Henk Spoelstra

50 jaar oecumenische geloofsgemeenschap De Duif

Van De Duif (lid van de Raad van Kerken Amsterdam) ontvingen we een kleurrijke uitnodiging voor de feestelijke viering van het 50-jarig bestaan van deze oecumenische geloofsgemeenschap op **zondag 14 januari 10.00-15.00 uur**.

Met veel muziek, lekkernijen, ontmoetingen en stilstaan bij unieke gebeurtenissen van deze eigenzinnige geloofsgemeenschap. Locatie: **Prinsengracht 576**, Amsterdam

Vacature Kerkengids



De “Kerkengids Amsterdam” zoekt een vrijwilliger voor het contentmanagement van de website: actuele gegevens invoeren en plaatsen van nieuwsberichten, i.o.m. de stuurgroep. Een vrijwilligersvergoeding behoort tot de mogelijkheden.

De Kerkengids Amsterdam is een website met informatie over Christelijke Gemeenschappen in de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel

(<https://kerkengidsamsterdam.nl>). Informatie over de vacature kunt u vragen bij de coördinator van de stuurgroep, Henk Meulink, 06-20703310, hfmeulink@hetnet.nl.

Vesper in de week van gebed voor de eenheid van de Christenen 21 januari 2024

Jaarlijks vraagt de Wereldraad van Kerken aandacht voor de eenheid van de christenen. Een thema waar we ons soms wat ongemakkelijk bij voelen. We hechten aan (en houden van) onze eigen theologie, onze eigen manier van kerk zijn – we zijn helemaal niet op zoek naar eenheid ... Of toch wel? Eenheid betekent niet dat je het over alles eens bent...! in de oecumene respecteren we elkaars verschillende spirituele beginselen – misschien is het goed die diversiteit van geloven samen te vieren. Daarom besloot de RvKA m.i.v. 2023 weer jaarlijks aandacht te besteden aan het Gebed voor de eenheid van de Christenen.

Na de mooie oecumenische vesper afgelopen januari in de Oude Kerk, zetten we de traditie dit jaar voort. Dit jaar is de RvKA-vesper in de week van Gebed voor de Eenheid van de

Christenen op **21 januari, 16.00 uur**. Locatie: de RK Kerk St. Franciscus Xaverius, beter bekend als **De Krijtberg, Singel 446**.

Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid de kerk te bekijken (de avondmis begint om 17.15 uur) en elkaar te ontmoeten en een glas te drinken in de pastorie. En natuurlijk (ik had het me nooit gerealiseerd) heeft ook de Krijtberg een voorgeschiedenis als **schuilkerk** – misschien kunnen we de restanten daarvan ook bezichtigen.

Van harte welkom allemaal!

Het materiaal voor Week van gebed voor eenheid van de christenen 2024 is afkomstig van christenen uit Burkina Faso. In een land en regio met sterke religieuze verdeeldheid, werkten zij samen om christenen wereldwijd te helpen een week lang in eenheid te bidden. Aan de hand van het verhaal van de barmhartige Samaritaan staat de week in het teken van het grote gebod dat Jezus geeft: *Heb God lief... en je naaste als jezelf*. Voor meer informatie en suggesties: <https://www.raadvankerken.nl/agenda/event/week-van-gebed-voor-eenheid-2024/>

Licht in de duisternis

Onder die titel organiseerde de Liberaal Joodse Gemeente op 14 december een dialoogavond tijdens Chanouka. Op de uitnodiging stond: 'Omdat het zo belangrijk is met elkaar licht in de duisternis te vinden. Werken aan verbinding van Joden – moslims – Christenen en andere levensovertuigingen, juist nu in deze tijd, nu het zo moeilijk is om met elkaar in gesprek te blijven.' Namens de RvKA woonde voorzitter Anna Verbeek de bijeenkomst in de synagoge bij.

In het dagblad Trouw verscheen op zaterdag 16 december een groot artikel over deze bijzondere avond. De journaliste vroeg mij en andere vertegenwoordigers van religies om een korte reactie. Lezers die een abonnement op Trouw hebben kunnen het artikel nalezen op <https://www.trouw.nl/religie-filosofie/moslims-joden-en-christenen-vieren-samen-chanoeka-partij-kiezen-voor-vrede-is-moeilijk-in-tijden-van-oorlog~b2c0739e/>



'Misschien ben jij wel het licht!'

Wat een hoopvolle woorden van Rumi, de 13^e eeuwse filosoof, dichter en soefi-mysticus.

Ik wens u allen mooie Kerstdagen en veel heil en zegen voor 2024.

Anna Verbeek