



Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam oktober 2023

Beste lezer,

Het nieuwe seizoen is bij sommige van onze lidkerken feestelijk van start gegaan. Op 3 september vierde De Nieuwe Stad (Prot Gemeente Zuid-Oost) haar 30-jarig bestaan; op 17 september nam de DEG de (na de brand in december 2021) geheel gerenoveerde kerkzaal opnieuw in gebruik. Hieronder enkele foto's. Het bericht van een lidkerk komt dit keer vanuit Vrijburg.

U ontving twee weken geleden van ons een bericht n.a.v. de gebeurtenissen in Nagorno Karabach. De Armeense parochie Surp Hoki dankte de RvKA voor het meeleven. Deze week betuigden we de Liberaal Joodse Gemeente, met wie wij via het Veiligheidspact tegen Discriminatie verbonden zijn, ons medeleven met de gebeurtenissen in Israël. Kerken in Israël en Palestijnse gebieden nodigen gelovigen wereldwijd uit om dinsdag 17 oktober met hen te vasten en te bidden. Meer informatie hieronder in deze Nieuwsbrief.

Ook in deze Nieuwsbrief vindt u informatie over mooie activiteiten waar u de komende weken aan kunt deelnemen. Natuurlijk vragen we u daarover de informatie daarover te verspreiden onder belangstellenden in uw kerk en omgeving. In de **agenda** aan het eind van de Nieuwsbrief vindt u meer verrassende activiteiten.

Tenslotte: de RvKA website wordt gestroomlijnd en is daarom de komende maanden minder toegankelijk. Het *Beleidsplan 2023-2025* en de *Voortgangsrapportage 2021-22* zijn daarom als bijlagen bij deze oktober-Nieuwsbrief gevoegd. Op termijn kunnen ze worden gevonden op de vernieuwde website. Eventuele vragen kunt u mailen aan raadvankerkenamsterdam@gmail.com

Een hartelijke groet aan u allen,
namens het DB van de Raad van Kerken Amsterdam,

Anna Verbeek
Voorzitter

Oorlog in Israël en Gaza

Twee weken geleden nog leefden we als RvKA mee met de Armeense Kerk in het geweld in Nagorno Karabach. Sinds een week kijken we verbijsterd naar de opleving van het al langer bestaand conflict in Israël. Ieder voelt zich daar ellendig over: verdriet, woede en moedeloosheid strijden om voorrang.

Namens de Raad van Kerken Amsterdam heeft het DB deze week ons meeleven betuigd aan de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, waarmee wij via het Veiligheidspact tegen Discriminatie verbonden zijn. In die brief hebben we ook ons respect uitgesproken ten aanzien van de manier waarop de LJGA ondanks alles zich inspant om in gesprek te blijven met andere betrokken groepen in Amsterdam. Want treurig genoeg brengt oorlog in Israël ook risico van spanningen in de Nederlandse samenleving met zich mee.

LJG en RvKA zijn beide actief in het kernteam van het Veiligheidspact tegen discriminatie. Daar ontmoeten we ook vertegenwoordigers van moskeeën. Door de jaren heen proberen de deelnemers aan het Veiligheidspact met elkaar in gesprek te blijven, dwars tegen haat en agressie in, en ook anderen bij dat gesprek te betrekken. Dialoog i.p.v. polarisatie. *Wanneer je je verbindt in tijden van relatieve rust, kun je elkaar vasthouden in tijden van oorlog*, zei Chantal Suissa-Runne (LJGA afgevaardigde in het Veiligheidspact) in dagblad Trouw van 9 oktober.

Internationale dag van vasten en gebed voor vrede



Kerken in Israël en de Palestijnse gebieden nodigen gelovigen wereldwijd uit om op dinsdag 17 oktober met hen te vasten en te bidden om vrede, verzoening en gerechtigheid in het Heilig Land. In Nederland sluit de Raad van Kerken onder meer via een oecumenisch online gebed hierbij aan. Zie: <https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2023/10/17-oktober-internationale-dag-van-vasten-en-gebed-voor-vrede/>

Als start van de dag faciliteert de Raad van Kerken op initiatief van ds. Rachelle van Andel en aartsbisschop Bernd Wallet een gezamenlijk online gebedsmoment waar christenen en iedereen van goede wil zich kunnen verenigen. Het gebed begint om 8.30 uur in Zoom. Klik op dinsdag 17 oktober vanaf 8.20 uur op deze link om naar het oecumenisch gebed te gaan: <https://us02web.zoom.us/j/81048985269?pwd=aE9ZWHB4NG9pdWRtRmVHSzZrbERaQT09>

In Amsterdam kennen we interreligieuze netwerken in verschillende stadsdelen; de deelnemers daarvan zoeken elkaar nu op en organiseren waar mogelijk bijeenkomsten met de diverse gesprekspartners in hun stadsdeel. De Amsterdamse Raad voor Levensbeschouwing en Religies is helaas al enige tijd niet meer actief, maar wellicht ontstaat vanuit de stadsdelen een kleine serie van diverse activiteiten – een tocht langs gebedshuizen, dialoogbijeenkomsten en vredesgebeden, waarbij ook het Veiligheidspact en de RvKA zouden kunnen aansluiten.

Om vrede bidden, ons medeleven tonen en bijdragen aan het gaande houden van het gesprek tussen verschillende groepen – dat is wat wij kunnen doen. Laten we de ontferming van de barmhartige God vragen voor alle slachtoffers van geweld en tegengeweld in Israël. En laten we bidden voor duurzame vrede in Israël en de Palestijnse gebieden.

Bericht uit Remonstrants Amsterdam

De Remonstrantse Gemeente Amsterdam werkt al jaren samen met de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Amsterdam onder de naam Vrijburg. In de uitgangspunten van Vrijburg staat:

Vrijburg is een vrijzinnige christelijke geloofsgemeenschap. Vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en ruimte voor ieders persoonlijk geloof zijn belangrijke uitgangspunten die terugkomen in kerkdiensten, gespreksgroepen en overige activiteiten.

In Vrijburg trachten we maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in de context van het christelijk geloof te plaatsen. Zo kennen we diensten als “*Vrijburg laat voorgaan*” waar mensen als Joris Luyendijk, Kathleen Ferrier, Abdelkader Benali de overdenking houden. Daarnaast staat “*Vrijburg*

laat horen” waarin musici uit zowel de jazz als klassieke wereld waardevolle muziek toevoegen aan de gesproken tekst in de diensten.

In het kader van “*Vrijburg laat zien*” is er regelmatig een kunst-expositie.

Mpho Tutu van Furth werkt sinds twee jaar met ons samen en inspireert ons met haar ervaring in vergeving en verzoening.

Vrijburg heeft een grote jongerenkelder waar jongeren tussen 16 en 25 jaar een eigen sleutel van kunnen krijgen en kunnen oefenen met onze uitgangspunten: Vrijheid, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid. In die kelder eten we met een zekere regelmaat samen met de groep uitgeprocedeerde asielzoekers “We are here”.

In de Coronatijd zijn we begonnen met het publiceren van “*vrijzinnige miniatures*” van 5 minuten in de vorm van een podcast. Op dit moment is er wekelijks een nieuwe brief “Aan...” te lezen en te beluisteren via onze website. Een nieuwe ontwikkeling is het opzetten van *filmavonden* met voor- en nabespreking in samenwerking met een Amsterdams filmhuis.

Kortom, we proberen op verschillende manieren te verbinden met de kritische seculiere wereld vanuit een vrijzinnig christelijk geloof. Meer informatie is te vinden op www.vrijburg.nl

Margriet Dijkmans van Gunst, bestuurslid van Vrijburg en afgevaardigde van de Remonstrantse Gemeente Amsterdam in de algemene vergadering van de RvKA.

Feest aan het Luthulplein (PGZO) en in de Viottastraat (DEG)



Ontmoeting met voorgangers van de RvKA lidkerken

Ook dit jaar heeft de RvKA de voorgangers van onze lidkerken uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en met elkaar en de AV-afgevaardigden van gedachten te wisselen over wat het betekent om kerk in de stad Amsterdam te zijn. Nadat vorig jaar Erica Meijers (docent diaconaat bij de PThU) een

inspirerende inleiding hield over een kerkvernieuwingsproject in Engeland, heeft dit jaar Vader Michael Bakker gesproken over het thema 'Wij zijn de stad'. Michael Bakker is priester bij de Orthodoxe parochie van de Heilige Nikolaas van Myra en rector van het St. Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut. De ontmoetingsbijeenkomst vond plaats in de Orthodoxe Kerk aan de Lijnbaansgracht en was bijzonder geanimeerd. T.z.t. hopen we een impressie te publiceren op de website.

Herdenking van omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa

Het is inmiddels een goede traditie dat op een zondag rond Allerzielen in de Mozes en Aaronkerk (Waterlooplein) wordt herdacht dat zo onnoemelijk veel vluchtelingen om het leven komen in hun poging om een toevlucht te vinden in Europa. Dit jaar is de bijeenkomst op **5 november, om 15.00 uur**. Aan de buitengrenzen van Europa spelen zich dagelijks drama's af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Aan hen denken wij en hun namen worden genoemd, opdat zij niet vergeten worden.

Ineke Bakker, voorzitter van de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Nederland, zal dit jaar tijdens de herdenkingsdienst de toespraak verzorgen. Verder werken voorgangers uit verschillende kerken mee. De herdenking wordt afgesloten met een processie naar de Amstel, waar bloemen worden uitgestrooid om de overledenen te gedenken.

Wees welkom! De herdenkingen zijn steeds heel bijzondere bijeenkomsten!

Voorafgaand aan de herdenking houdt Carolus Grütters, onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit Nijmegen, die regelmatig in de media optreedt als expert, om 13.30 uur een lezing over het Nederlandse asielbeleid in het Huis van Sant'Egidio (Waterlooplein 205 Amsterdam).

Organisatie: de Raad van Kerken Amsterdam, het Jeannette Noëlhuis, de Protestantse Diaconie en de Gemeenschap van Sant'Egidio. **Wilt u de informatie ruim bekend maken bij uw achterban?**

Krimpende kerken, toch relevant? Bericht uit de Algemene Vergadering

In de septembervergadering vertelde de afgevaardigde van de Armeense Kerk vertelde over de situatie in Nagorno Karabach en hoeveel impact dat heeft op de Armeense mensen ook hier in Nederland. Ook bespraken we kort de onwrikbare houding van de gemeente Amsterdam inzake de 24/7 parkeertarieven in het centrum (n.a.v. de brief die de RvKA stuurde op verzoek van een aantal lidkerken, waarin we de gemeente vroegen de kerken te helpen om dit vraagstuk tegemoet te komen).

Het inhoudelijke thema van de avond was *krimpende kerk*. Niet alle lidkerken hebben daarmee te kampen. Maar voor sommigen van ons is het belangrijk om stil te staan bij wat het met je doet dat de gemeente/parochie steeds kleiner en grijzer wordt ... Hoe ziet jouw kerk er uit over 20 jaar? Biedt krimp ook kansen voor de kerk – en voor de oecumene?

Een eye-opener was het om juist de vreugde en de kansen te zien van het 'een kleine gemeenschap te zijn'. Waar wordt een samenleving van vrede en liefde op gebouwd? Misschien wel op kleine gemeenschappen, die het goede voorbeeld laten zien: door zich in te zetten voor anderen.

Het gesprek zal zeker worden voortgezet in de AV.

Nicolaasvesper 2023 : 3 december 16.30 uur bij de Deutsche Evangelische Gemeinde

Na Nicolaas vespers in de Nicolaasbasiliek (2017 en 2022), de Orthodoxe parochie van de Heilige Nikolaas van Myra (2018), de Oude Kerk (2019), de Oude Lutherse Kerk (2020) en de Waalse Kerk (2021) zullen we dit jaar de Nicolaasvesper buiten de grachtengordel houden, en wel bij de Deutsche Evangelische Gemeinde, J.J. Viottastraat 44. De DEG heeft besloten de ochtenddienst op 3-12 te laten vervallen t.g.v. deze oecumenische vesper. De gemeenteleden zijn m.a.w. uitgenodigd om de vesper bij te wonen, de gemeente zorgt voor een kleine ontvangst met Duitse Kerstversnaperinen na afloop. Het zou mooi zijn als ook vanuit de RvKA veel mensen komen – wees welkom allemaal!

U ontvangt half november een digitale flyer om de Nicolaasvesper 2023 bij iedereen onder de aandacht te kunnen brengen.

Leerhuis Amsterdam start een leesproject voor zwart en wit

Ds. Clifton Walker (Koningskerk, EBG) en ds Greteke de Vries (Muiderkerk, PKA) starten een leesgroep rond het boek *De Paraanse droom – over de aspiraties van de voorouders* van Urwin C. Vyent directeur van het NINSee).

Vijf vrijdagavonden, afwisselend in de Koningskerk en de Muiderkerk, met 10 deelnemers van Surinaams-Antilliaanse achtergrond en 10 deelnemers met een Nederlandse achtergrond.

Meer informatie en aanmelden: via leerhuisamsterdam@gmail.com of bij Cliftonwalker@ebga.nl

Leesproject voor zwart en wit

Heb je belangstelling voor...
een Leesproject voor zwart en wit
met tien deelnemers met een Surinaamse / Antilliaanse achtergrond
en tien met een Nederlandse achtergrond
We bespreken: *De Paraanse Droom – Over de aspiraties van de voorouders*. Door Urwin C. Vyent. ISBN/EAN: 978-94-93049-99-4

Data, plaats en tijd:
Vrijdag 27 oktober, Koningskerk, Ostwaldstraat 1, Watergraafsmeer, 20.00 uur
Vrijdag 10 november, Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, t.o. Oosterpark, 20.00 uur
Vrijdag 24 november, Koningskerk, 20.00 uur
Vrijdag 8 december, Muiderkerk, 20.00 uur
Cursusleiders: Clifton Walker en Greteke de Vries
Kosten: 5 euro per keer, tenzij dat een bezwaar is, dan vinden we daar wel een oplossing voor.
Informatie en opgave: Clifton Walker: cliftonwalker@ebga.nl of Greteke de Vries via leerhuisamsterdam@gmail.com

Leerhuis Amsterdam richt zich op zinvol samenleven in een complexe wereld die ons voor veel vragen stelt. Vanuit de Bijbel en andere bronnen voor oriëntatie en de hedendaagse wereld van kunst en cultuur zoeken wij hierover het gesprek. We organiseren daarom bijeenkomsten, dialogen en cursussen, in de Muiderkerk, waarin deze werelden elkaar ontmoeten.

Email: leerhuisamsterdam@gmail.com
Adres: Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, Amsterdam Oost, t.o. Oosterpark
Tel: 06 103 25 127

Jan Stuyt sj is 40 jaar priester

“Is dat aan de overkant ook een kerk?”

De laatste maanden maak ik vaak een praatje met medewerkers van de Gemeentereiniging Amsterdam. We praten over de mooie gebouwen om ons heen. Aan de overkant van de gracht staat de Oude Lutherse Kerk.

Dan komen er vragen als: “Is dat aan de overkant ook een kerk?”

“Jazeker, dat is de kerk van de Lutheranen, de mensen die Luther volgen.”

“Geloven die dan in Luther?”

“Nee, die geloven net als wij in de God van de Bijbel.”

“Wat is dan het verschil?”

“Maarten Luther zei dat je je moet houden aan wat er in de Bijbel staat, er niets aan moet toevoegen of bijdoen.”

“Dat vind ik ook! Je moet je houden aan de Bijbel.”

1-0 voor de overkant.

Dit is het begin van een verrassende column van Jan Stuyt sj., de huidige rector van De Krijtberg, kerk aan het Singel. U kunt de hele tekst vinden in de bundel 'Filigraan'. Jan is 40 jaar priester. Om dat jubileum te vieren, bundelde hij een selectie van de columns die hij voor het tijdschrift Ignis schreef. De bundel is voor 14,99 euro te koop (€10,- in de Krijtberg).

12 november: de Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid.

De wereld staat in brand, smelt en overstroomt. Hitterecords sneuvelen keer op keer. De lucht is vervuild en gezondheid wordt bedreigd. Veel mensen zitten met een hoge energierekening of een koud huis. Ongelijkheid neemt toe en steeds meer mensen leven in armoede.

De eerste klappen van de klimaatcrisis vallen nu al. Dat moet veranderen. Wij hebben een overheid en economie nodig die er is voor mensen. Die ongelijkheid tegengaat en opkomt voor mensenrechten. Die zorgt voor een eerlijke en leefbare wereld voor ons allemaal. Maar: dat gaat niet vanzelf.

Daarom is er op zondag 12 november een mars voor een rechtvaardig klimaatbeleid klimaat en rechtvaardigheid (start op de Dam, 13.00 uur). Want er valt echt wat te kiezen op 22 november!

Voorafgaand aan de klimaatmars is er **om 12.30 uur een interreligieuze bijeenkomst in de Westerkerk**. Daarin worden deze zorgen geuit vanuit de spiritualiteit van verschillende religies. Het thema zal zijn: 'Stilte in de storm'. Gastheer is de predikant van de Westerkerk Herman Koetsveld. Over het programma: Marianne Thieme zal spreken. Zij is niet alleen ex-politica, maar ook theologe. Zangeres Shura Lipovsky brengt een Jiddisch lied ten gehore. Er is een recitatie van de Koran door Kemal Gözütok, Imam van de Fatih-moskee aan de Rozengracht. Elise Richards met haar dansgroep laat de storm razen door de Wester, en Sytze Fortuin van de jongerengroep Fridays for Future spreekt zich uit voor de toekomst. Het klimaatkoor komt met ons samen zingen. Na afloop van deze viering kunt u aansluiten bij de klimaatmars die langs de Westerkerk komt.

Agenda

26 oktober

Geloof en politiek

Een avond van *SKIN-Amsterdam* over christelijk geloof & politiek, met Diederik Boomsma (NSC), Derk Boswijk (CDA), Don Ceder (CU) en Elisabeth IJmker (GroenLinks). Gesprek met deze christelijke politici van verschillende politieke partijen over hun motivatie om politiek actief te worden, en de rol van het geloof in hun dagelijkse werk als politicus..

Wanneer: 26 oktober, 19.30 – 21.30, inloop 19.00 uur

Waar : Perez Chapel, Nieuwlandhof 215

Aanmelden: info@skinkerken.nl



Don Ceder



Diederik Boomsma



Derk Boswijk



Elisabeth IJmker

Wat: Christelijk geloof & politiek
Wanneer: 26 oktober 19:00-21:30
Waar: Perez Chapel, Nieuwlandhof 215 Amsterdam

Ga in gesprek met christelijke politici van verschillende politieke partijen: over hun motivatie om politiek actief te worden, en de rol van het geloof in hun dagelijkse werk als politicus.

Geef hen ook mee wat voor u belangrijk is! En laat uw stem horen!

Aanmelden en meer informatie via info@skinkerken.nl of 06 3378 8164 (Madelon Grant).

1 november

Dom Hélder Câmara lezing in contextuele Bijbelinterpretatie 2023.

Titel: *Uit de mond van kinderen... Kindertheologie als uitdaging en kans.*

De lezing is gewijd aan de stem van kinderen in de theologie en Bijbelinterpretatie - een perspectief dat in kerk en theologie vaak tekortkomt. De Zuid-Afrikaanse

theoloog dr. Shantelle Weber houdt de hoofdlesing, getiteld: *Jesus loves me this I know, DOES the Bible tell me so?*

Wanneer: 1 november, 19.30 uur

Waar : "PThU-zaal" in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam

Aanmelden: <https://www.pthu.nl/actueel/agenda/2023/11/dom-helder-camaralezing-2023-uit-de-mond-van-kinderen/>

4 november **Love the stranger** Inspiratiedag van de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland.

De Bijbel roept op om de vreemdeling lief te hebben. Tijdens de Inspiratiedag onderzoeken sprekers en deelnemers hoe de gemeente Utrecht en kerkelijke en maatschappelijke organisaties in Utrecht het antwoord op deze oproep vormgeven, juist voor de vreemdelingen die in de meest kwetsbare positie verkeren, namelijk mensen zonder papieren.

Wanneer: 4 november, 10.00 – 14.00

Waar : Dominicuskerk, Palestrinastraat 1 Utrecht (vrij parkeren in omgeving)

Aanmelden: <https://www.raadvankerken.nl/inspiratiedag2023/>

1 - 4 november`De Waarheidscommissie

Is het een performance, een theatervoorstelling of toch een echte waarheidscommissie? De termen doen er niet toe. Kom en oordeel zelf.

Demissionair minister-president Mark Rutte en koning Willem-Alexander boden recent excuses aan voor het slavernijverleden. De Waarheidscommissie pakt daarop door en gaat aan de slag met hetgeen er na de fameuze komma zou kunnen volgen.

Van en met o.a. Kathleen Ferrier, Mpho Tutu van Furth

Wanneer: 1, 2, 3, 4 november

Waar : Waalse Kerk Amsterdam

Kaartverkoop: <https://dewaalsekerk.nl/agenda/23-11/de-waarheidscommissie/1nov/>

5 november **Herdenking omgekomen vluchtelingen**

Wanneer: 5 november, 15.00 uur, voorprogramma begint om 13.30 uur

Waar : Mozes en Aaronkerk (voorprogramma: huis van St. Egidio)

12 november **Interreligieuze bijeenkomst voorafgaand aan de Mars voor Gerechtigheid en Vrede**

Wanneer: 12.30 uur : interreligieuze bijeenkomst

Waar : Westerkerk

3 december **oecumenische Nicolaasvesper**

Wanneer: 3 december, 16.30 uur

Waar : Deutsche Evangelische Gemeinde, Viottastraat 44

17 december **Vier kerken rond het Spui zingen samen in de Adventstijd**

Wanneer: 17 december, 16.00 uur

Waar : Doopsgezinde kerk aan het Singel (Singel 452)

21 januari '24 **Oecumenisch gebed voor de eenheid van christenen**

Wanneer: 21 januari 16.00 uur

Waar : Krijtberg, Singel 446