

OECUMENISCHE VESPER

Raad van Kerken Amsterdam

Op 4 en 5 mei staan we, als elk jaar na 1945, stil bij de vrijheid en wat die vrijheid kost. Dit jaar is dat niet los te zien van de oorlog in Oekraïne die ons allemaal raakt.

Het landelijke thema voor de herdenking en de viering is 'Vrijheid in Verbondenheid'. In deze vesper gedenken wij hen die vielen door oorlogsgeweld, toen en nu. We bidden om vrede, in meerdere talen. Wie wil wandelt aansluitend mee naar de Dam voor de herdenking.

Woensdag
4 Mei 2022
18.45 uur
In de Waalse Kerk

De vesper is te volgen via kerkdienstgemist.nl.



**VRIJHEID IN
VERBONDENHEID**



Illustratie: Fadi Nadrous,
Nationaal Comité 4 en 5 mei