

Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam Pasen 2022

Paasgroet 2022



Beste vrienden,

Christus is opgestaan! Hij is waarlijk opgestaan!

Met deze woorden begroeten Orthodoxe christenen elkaar gedurende de hele periode tussen Pasen en Hemelvaart. In traditioneel Orthodoxe landen zoals Roemenië of Griekenland is het nog steeds heel gewoon dat mensen gedurende deze periode elkaar geen “goedemorgen” toewensen, maar “Christus is opgestaan.”

De opstanding van Christus is voor ons niet een historisch feit waarover theologen kunnen twisten. Het is niet een toekomstige mogelijkheid waar sommigen op durven te hopen. Het is niet iets dat alleen Christus betreft en ons langs de zijlijn laat staan. Het is een levende realiteit, die elke porie van ons leven hier op aarde kan vervullen met vreugde en betekenis. De opstanding van Christus betekent dat er in ons, mensen, meer krachten aan het werk zijn dan die van verval en teloorgang alleen. “Als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos”, zegt Paulus.

De afgelopen weken is ons comfortabele, misschien ook wel wat gezapige geloofsleven opgeschrikt. Veel Bijbelse thema's waar we graag over mijmeren, zijn ineens angstwekkend dichtbij gekomen. De werking van kwaad en haat in deze wereld. Ideologieën die de aardse moederlanden hoger stellen dan Gods koninkrijk – of dan eenvoudige noties van fatsoen en waardigheid. Bezetting. Geweld – écht geweld, niet verbaal of psychologisch, maar de absurd harde klappen van inslaande raketten en instortende huizen. Een vloedgolf van onbeschrijflijke pijn. Een vloedgolf ontheemden. Dood. Heel veel dood.

In deze veertigdagentijd is ons oude Europa een zwarte nacht van dood en ontreding ingegaan. Menselijk gezien is er een beperkt aantal manieren om hiermee om te gaan: haat en strijdlust jegens de andere partij, ontkenning, wanhoop/depressie, onverschilligheid. Maar in Christus wordt ons nóg een weg geboden. Hoe zwart de nacht ook is, hoe diep we ook wegzinken in dood, haat, geweld en wanhoop – Christus is deze weg al vóór ons gegaan. Christus is hierin afgedaald en heeft de deuren naar het licht opengeworpen. De waanzin van de afgelopen weken heeft ons getoond dat Gods Koninkrijk hier op aarde niet zal worden opgebouwd. Maar toch is hier, temidden van dat aardse leven, temidden van het leed van Zijn kinderen, de opgestane Heer aanwezig. Zijn Koninkrijk kan doordringen tot in elke cel van ons bestaan. Zoals de filosoof Nikolaj Berdjajev schrijft: “Gods Koninkrijk komt onmerkbaar naderbij, zonder theatrale effecten. Het komt naderbij in elke overwinning van de menselijkheid, in elke reële bevrijding; in waarachtige creativiteit komt het einde van de wereld dichterbij, de wereld van onmenselijkheid, slavernij en inertie. God is werkzaam in de vrijheid van de mens; Hij werkt op die vrijheid in en Hij werkt via die vrijheid.”¹

Christus' opstanding maakt ons vrij. Vrij van angst voor de dood. Vrij van de fataliteit van een leven zonder hoop. Vrij van de illusie dat de mens alleen verder weg kan zakken in het kwaad. Door Zijn opstanding leeft Zijn eeuwig leven in ons allemaal. Laten we dat samen koesteren en vieren.

Hij is waarlijk opgestaan!

Priester Hildo Bos
Orthodoxe parochie “heilige Nikolaas”, Amsterdam

Oorlog in Oekraïne

Al meer dan zeven weken duurt de oorlog en het ergste moet misschien nog komen, als we de berichten goed begrijpen. We zijn met afschuw vervuld. Ongetwijfeld schieten al veel kerken de Oekraïense vluchtelingen te hulp. De Protestantse Kerk heeft een informatiepagina ingericht over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Amsterdam (<https://www.protestantsamsterdam.nl/brief-oekraïne-23maart/>). Daarin ook verschillende links naar websites met informatie voor vluchtelingen en hulpverleners, zoals

- <https://www.refugeehelp.nl/get-help> - een dynamisch platform voor Oekraïense vluchtelingen en hulpverleners, opgezet door een groot aantal organisaties, waaronder Vluchtelingen werk Nederland (informatie in het Nederlands, het Engels, Oekraïens en Russisch), of
- <https://help-ukraine.nl/> , van de stichting Oekraïners in Nederland waar veel informatie in het Oekraïens staat: Біженцям – Інформаційна підтримка (help-ukraine.nl).

De Regenbooggroep geeft op haar website aan welke goederen op dit moment het meest welkom zijn: fietsen, Paasbeste kleren, enz. <https://www.deregenboog.org/nieuws/de-regenboog-verzorgt-opvang-van-gevluchte-oekra-ners>

¹ N. Berdjajev, “Oorlog en eschatologie” (Russisch), in “Pout” (tijdschrift) nr. 61 (1939-1940)

Een aantal zielzorgers (predikanten, geestelijk verzorgers) vanuit verschillende kerkelijke achtergronden heeft op zich genomen in kleine groepjes regelmatig in de opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen zichtbaar aanwezig te zijn. Doel is de vluchtelingen waar nodig en mogelijk te helpen hun gemoedsrust te hervinden; ook kunnen de pastores doorverwijzen naar religieuze plekken in de stad als mensen het op prijs stellen die te bezoeken. Coördinatie van de inzet van pastores ligt bij Zwanine Siedenburg (drugspastoraat) en Ben Dragstra (Leger des Heils); zij stemmen af met de opvanglocaties en maken een roostertje dat aansluit op de vraag en de mogelijkheden bij de locaties.

Wilt u ook meedoen? Neem contact op met Zwanine (zwanine.siedenburg@drugspastoraat.nl).

Het is goed om te weten dat in Oekraïne verschillende denominaties bestaan: Orthodox, Grieks-Katholiek (ook wel geünieerd genoemd), Rooms-Katholiek, weinig protestanten. Binnen de Orthodoxe familie bestaan verschillende groepen. De meeste parochies vallen onder het Patriarchaat van Moskou (hoofd: metropoliet Onufri); sinds 2019 bestaat er ook een groep die van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel kerkelijke onafhankelijkheid heeft gekregen (hoofd: metropoliet Epifani). De groep van metropoliet Epifani heeft geen parochies buiten Oekraïne. Bij alle pastorale zorg aan Orthodoxen is het belangrijk om te vragen of ze bezwaar hebben tegen een geestelijke van het Patriarchaat van Moskou (Russisch: Московский Патриархат) of juist het Oecumenisch Patriarchaat (Russisch: Вселенский Патриархат).

Vanzelfsprekend zijn vluchtelingen ook welkom bij de orthodoxe parochie aan de Lijnbaansgracht; de parochie heeft een Engelstalig bericht opgesteld dat wijd verspreid kan worden:

[You are welcome at churches to attend services and to talk. There is an Orthodox parish in the centre of Amsterdam, with services in Church Slavonic, Dutch and English. It's address is Lijnbaansgracht 47, please check the website for the schedule of services: <https://orthodox-amsterdam.nl/en/> \(it is generally closed when there are no services\). It has recently moved from the Moscow Patriarchate to the Oecumenical Patriarchate of Constantinople and is attended by people from many countries. Russian and Ukrainian is widely spoken.](#)

[There are also two Orthodox communities in Zaandam: the Serbian Orthodox parish of St Nicholas \(<http://www.pravoslavna-crkva-nl.com>\) and the Greek Orthodox parish of St Catherine \(<http://www.orthodoxamsterdam.nl/#/>\).](#)

Ontwikkelingen bij de orthodoxe parochie van de heilige Nicolaas van Myra

We informeerden u als DB van de RvKA al eerder over de ontwikkelingen bij onze lidkerk, de (voormalige Russisch) orthodoxe kerk in Amsterdam. Ook tijdens de AV van de RvKA van 17 maart j.l. hebben we met elkaar uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen in deze lidkerk. De ROK-afgevaardigde deelde zijn zorgen met ons.

Op 28 maart gaf de parochie een persbericht uit waarin werd toegelicht dat de parochie inmiddels onderdeel uitmaakt van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. 'Begin maart liet de geestelijkheid van de Russisch-orthodoxe parochie van Amsterdam aan de parochianen weten dat het voor hen niet langer mogelijk is om te functioneren binnen het Patriarchaat van Moskou en een veilig spiritueel klimaat te bieden aan hun gelovigen. Zij zijn op 18 maart, op hun verzoek, door metropoliet Athenagoras van België, Nederland en Luxemburg (Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel) opgenomen in zijn bisdom. In een ledenvergadering eind maart heeft een ruime meerderheid van de leden van de Russisch-orthodoxe Parochie van Amsterdam besloten om met de geestelijkheid mee over te gaan naar het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel.'

De statuten van de parochie zullen nog gewijzigd moeten worden, mogelijk krijgt de parochie ook een andere naam.

16 april klimaatwandeling RvKA

De RvKA organiseert op Palmzondag een klimaatwandeling in Amsterdam Oost. Verschillende wandelingen voeren je langs mooie duurzaamheids-initiatieven. Er zijn wandelingen van verschillende lengte en duur en bij sommige ervan is nog plaats. Er is een boekje gemaakt met informatie over alle initiatieven, dat bij aanvang van elke wandeling kan worden aangeschaft. Alle wandelingen eindigen bij de Muiderkerk, waar om 16.00 uur een vesper is ter afsluiting. Kom ook onder de indruk van goeie initiatieven in de Dapperbuurt en de Indische Buurt! Hier wonen en werken mensen met hart vóór groen en duurzaam en tégen klimaatverandering. Het is op **zaterdag 16 april**, de dag voor Pasen. Check <https://rvkamsterdam.nl/klimaatwandeling/> Aanmelden via www.aanmelder.nl/klimaatwandeling . Rolstoelvriendelijke wandelingen in groepjes van 10. Mooie gesprekken, inspiratie! Doe je mee?

Kerk en duurzaamheid

In de AV van 17 maart j.l. spraken we met elkaar over *Kerk en duurzaamheid*. Het is belangrijk om juist ook als kerken, als voorgangers in die kerken, kerkbestuurders en als gemeenteleden daarmee bezig te zijn. Klimaatverandering en duurzaamheid worden ook voor kerken urgent, zoals duidelijk werd toen vorig jaar september de oecumenische patriarch Bartholomeus, Paus Franciscus en de bisschop van Canterbury samen een oproep deden om de aarde te beschermen. Belangrijk is het ook te doordenken hoe we in ons geloof God en de natuur en medemensen een plek geven. In de verschillende lidkerken van de RvKA zijn we op hele verschillende manieren bezig met de plaats van de mens ten opzichte van de natuur, en met de aanwezigheid van God in de natuur. Ds. Annemarie van Wijngaarden (voorzitter van de werkgroep Groene Kerken van de PKA + de ELGA) ging daar kort op in, naar aanleiding van de publicatie *Groene theologie* van Trees van Montfoort.

De protestantse traditie legde altijd veel nadruk op de mens als rentmeester van de schepping, maar plaatst de mens zo ook buiten de schepping. En zowel de katholieke als de protestantse traditie hebben een antropocentrisch wereldbeeld, alsof de schepping alleen maar een decor is voor wat mensen doen. Gevaar is dat dan dat de schepping geen eigen waarde meer heeft en zomaar te misbruiken is. In grote lijnen heeft dit ertoe bijgedragen dat de mens niet als een goede rentmeester voor de schepping is gaan zorgen, maar de natuur en de dieren vooral is gaan exploiteren. In de oosters orthodoxe theologie is veel meer een besef gebleven van Gods aanwezigheid in alle schepselen om ons heen zonder dat God daarmee samenvalt. Daar kunnen we als westerse kerken nog wat van leren. Ook bij de middeleeuwse Franciscus van Assisi leeft dat besef. In zijn Zonnelied herken je wat je in de psalmen ook hoort : alle schepselen dragen bij aan de lofzang tot God. Meer info en inspiratie: <https://www.groenekerken.nl/> . Wordt een groene kerk - doe elk jaar één stap richting een meer duurzame kerk!

Herdenking Armeense genocide



Op 24 april 1915 werden misschien wel duizenden leden van de Armeense elite zonder enkele vorm van proces vermoord in Constantinopel (Istanboel). Deze dag wordt jaarlijks op verschillende plaatsen in en buiten Armenië herdacht als het begin van de Armeense volkerenmoord.

Op zondag 24 april om 12.00 uur vindt in Amsterdam de herdenking plaats bij de plaquette aan de hoek van de Armeens-Apostolische kerk aan de Krom Boomssloot 22.

U bent van harte welkom.

Oecumenische vesper op 4 mei

De RvKA organiseert een vesper in de Waalse Kerk op 4 mei. De vesper begint om 18.45 uur, locatie: Walenpleintje / O.Z. Achterburgwal 159.

Op 4 en 5 mei staan we als elk jaar na 1945 stil bij de vrijheid en wat die vrijheid kost. Dit jaar is dat niet los te zien van de oorlog in Oekraïne die ons allemaal raakt. Het landelijke thema voor de herdenking en viering is 'Vrijheid in Verbondenheid'. In deze vesper gedenken wij hen die vielen door oorlogsgeweld, toen en nu. We bidden om vrede, in meerdere talen. Wie wil wandelt aansluitend mee naar de Dam voor de Nationale Dodenherdenking.

Brief aan raadsleden inzake ongedocumenteerden

Natuurlijk gaat er nu heel veel aandacht en hulp naar vluchtelingen uit Oekraïne - dat is ook echt belangrijk! Maar in Nederland krijgen lang niet alle vluchtelingen zo'n 'VIP-behandeling' (Babah Tarawally in Trouw 17-3). De Taakgroep Vluchtelingen van de RvKA blijft aandacht vragen voor de meest kwetsbaren onder de vluchtelingen, m.n. de mensen zonder papieren.

Organisaties die opkomen voor de meest gemarginaliseerde mensen in de stad, m.n. mensen zonder verblijfsvergunning, zijn er met elkaar van overtuigd dat een aantal zaken zeker op lokaal niveau kunnen worden aangepakt. Die punten hebben de organisaties beschreven in een brief aan de raadsleden. De Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken heeft die brief van harte mede-ondertekend. Het is belangrijk dat opvang, begeleiding en zorg voor mensen zonder papieren in Amsterdam op een barmhartige manier vorm krijgt. Zie <https://rvkamsterdam.nl/vluchtelingen/>

Fiets dialogen

Op 15 mei organiseert de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam een dialoogbijeenkomst – al fgietsend! Uit de folder:

'Graag nodigen wij je/jullie uit om mee te doen aan deze eerste editie van de Fiets Dialogen op zondag 15 mei van 14.00 tot 18.00 uur. De Fiets Dialogen bieden een platform voor contact en ontmoeting in een ontspannen en recreatieve sfeer. Het is een goede gelegenheid om 'andere' Amsterdammers te ontmoeten en beter te leren kennen. Het is een uiting van respect tussen culturen en religies in Amsterdam. Fiets op 15 mei samen met divers Amsterdam door een verbonden stad. Informatie lees je op de website www.fiets-dialogen.nl. Hier kan je jezelf ook aanmelden. We hopen je te zien op zondag 15 mei a.s.'

Nieuwsbrief Raad van Kerken in Nederland

De Nieuwsbrief van april 2022 is uit: <https://www.raadvankerken.nl/publicaties/nieuwsbrief/>

U vindt in de brief o.a. informatie over de reis naar de vluchtelingenkampen in Nederland en de aanbevelingen die naar aanleiding daarvan zijn aangereikt aan de Nederlandse regering..

Ook informatie over de Oecumenelezing op 13 mei a.s. Peter Nissen zal spreken over de vraag waarom de toekomst van de mensenwereld en van de aarde, ons gemeenschappelijk huis, de kerken ter harte moet gaan.

Een jongerenpanel geeft, onder leiding van Christien Crouwel, aansluitend respons op de inleiding. Daaraan nemen deel Ruben van der Kaap, Crystalina Agyeman-Prempeh, Tabitha van Krimpen en Fokke Wouda.

Meer informatie en aanmelden via de website van de Raad van Kerken in Nederland



