

Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam Kerst 2021

Kerstgroet 2021

VOORLOPER

*Een Komen is er, jouw Komen
dat alles doortrekt: alle leed
en de verwachting der mensen en de
kansen gemist en de tranen nog niet
gewist uit onze ogen en het lachen
van kinderen en het wanhopig haast
uitzien naar licht en naar de
opklaring van onze gedachten tot
gemeenschappelijk verstaan. Jouw Komen.
Wij zijn de Sancta Parens, van jouw
Komen de heilige schoot; aan ons de
weeën, het scheppen van doorgang,
aan ons de wacht, wij toch
van jouw Komen de zin en
de weg en de doorgang, in ons leed
alle dagen gevuld en geslecht
alle heuvels. Voorloper, wij, in ons
zoeken en in ons luid roepen
in de woestijn van bestaan. Wij gaan
zwanger van Jou: in goed
en in kwaad, in onwil en wil;
en in de onverwacht tedere bloei
van ons hart banen wij doorgang
voor Jou. Wanneer kom Je aan?
Wanneer is het genoeg en kunnen
wij zeggen 'Volbracht'? Nog is donker
de winter; nog heerst de nacht en
is geen lente in zicht.
Dat wij
dragen Jouw Komen,
dat wij onophoudelijk uitzien
zij ons genoeg.*

Uit: Herman Andriessen, Teksten op weg naar Kerstmis

Over enkele dagen zullen wij het weer lezen en horen: het vertrouwde verhaal uit het evangelie volgens Lukas dat speelt in de tijd van de keizer Augustus in een uithoek van het grote Romeinse Rijk. Het verhaal van een klein begin, van kleine mensen aan de onderkant van de samenleving voor wie geen plek is in de herberg maar wel een bijzonder, unieke plek in het verhaal van God met ons mensen. Wij kennen het verhaal en toch lezen we het elk jaar niet alleen weer opnieuw, we lezen en horen het ook elk jaar weer anders omdat wijzelf in een veranderde, nieuwe levenssituatie zijn. En zo verbindt zich dit oude Bijbelse kerstverhaal steeds weer met onze actuele levensverhalen.

Daarbij is de context waarin wij het Kerstverhaal en het Kerstverhaal ons dit jaar ontmoet nog steeds gekenmerkt door de voortdurende pandemie en de beperkingen die daaraan zijn verbonden. En we hadden vorig jaar nog zo gehoopt, dat dit 'eens en nooit weer' zou zijn!

Tegelijkertijd zijn er ook al die andere crises die onze wereld en samenlevingen teisteren. De klimaatcrisis, geopolitieke spanningen, spanningen en toenemende verdeeldheid in onze eigen samenleving, miljoenen van mensen wereldwijd op de vlucht, op zoek naar een plek in een herberg waar zij welkom zijn.. en ga zo maar door.

En te midden van al die problemen en crises wordt het Kerst, vieren wij weer het Kerstfeest, verlangen wij naar vrede op aarde en in onze persoonlijke levens en daarna dat de Hemel weer opengaat. Kerst vieren betekent dat wij in het licht van het Bijbelse kerstverhaal blijven hopen en uitzien en ons blijven inzetten voor dat waarnaar wij verlangen.

Als Raad van Kerken in Amsterdam willen wij alle kerken en christelijke gemeenschappen bemoedigen om elkaar ook dit jaar rond om de Kerstdagen zo goed het gaat vast te houden, te verzekeren van elkaars nabijheid in alle mogelijke vormen van 'omzien naar elkaar', omzien naar wie maar al te gauw tussen wal en schip geraken. En vooral: te vieren dat ook de meest bizarre omstandigheden niet kunnen ontkrachten wat ons is aangezegd en waarvan ons 'met elkaar' een weerspiegeling is: Dat het Kerstmis IS GEWORDEN! En dat dit al meer dan 2000 jaar de wereld en de geschiedenis in een ander perspectief zet! Dat vieren wij ook dit jaar, - en zo als bijna elk jaar vieren wij het 'tegen de teken des tijds in'.

Mogen wij allen dat ook dit jaar weer ervaren, - juist in deze tijden van ontwrichting. Het is nooit anders geweest, en ook in die eerste en alles bepalende nacht al, dat de tekenen des tijds de engelenboodschap tegenspraken. Kerstmis is altijd al een kwestie van geloofsvertrouwen geweest. Moge dat ons dragen ook in deze dagen en in het komende jaar.

Gezegende Kerstmis!

Op verzoek van het DB van de Raad van Kerken Amsterdam schreef Kersten Storch deze Kerstgroet.

QRstmis – doet uw kerk ook mee?

Graag geven we de oproep door van Arjan Broers, pastor bij de Dominicuskerk.

Hij stelde zich de vraag of we met Kerstmis nog iets anders doen dan zeggen wat er niet kan, vanwege corona? Uit die vraag ontstond 'QRstmis', een open uitnodiging om samen plekken, verhalen en daden van licht te maken in deze donkere tweede coronawinter.

- **Plekken van licht** zijn kerken en andere gebedshuizen die op de middag van Eerste Kerstdag open zijn, om binnen te wandelen, te zitten, te zwijgen, bidden, naar muziek te luisteren, een kaars op te steken of iemand te ontmoeten.
- **Verhalen van licht** zijn zeer korte verhalen (één of twee minuten) over ‘Kerstmis anders’: ervaringen van licht in het duister, warmte in de kou. Wie mee wil doen spreekt een verhaaltje in en stuurt die in. Je krijgt dan een QR-code die je zelf kunt rondsturen of ergens kunt aanplakken, zodat mensen die een ommetje maken het kunnen beluisteren via hun mobiele telefoon.
- **Daden van licht** is de uitnodiging om eens te denken wie je sinds corona weinig hebt gezien, wie er in de schaduw is geraakt. Reik eens uit naar elkaar! En deel (als je wilt) iets van de ontmoeting via sociale media, met hashtag #QRstmis.

Alle kerken in Amsterdam zijn van harte uitgenodigd mee te doen: om een verhaal van licht te delen via de website, of op de middag van 1^e Kerstdag de deur van de kerk open te zetten (en dat kenbaar te maken op de plattegrond van de website <https://grstmis.nl/>). Voor aanmeldingen en meer informatie: zie de website (daar ook een link naar het e-mail adres van Arjan Broers)

Terugblik op de Nicolaasvesper 2021

We kijken terug op een mooie Nicolaasvesper op 5 december – ook al kon die helaas niet, zoals voorbereid, in de schuilkerk Ons’ Lieve Heer op Solder plaats vinden. Was vorig jaar de Nicolaas vesper voorbereid door de gezamenlijke kerken rondom het Spui en uitgevoerd in de Lutherse Kerk op het Spui, dit jaar zouden we elkaar treffen in de 4^e Nicolaas kerk (na de Oude Kerk, de Nicolaasbasiliek en de ROK parochie van de Heilige Nicolaas van Myra) . Het was prachtig bedacht, maar het geplande tijdstip 18.15 uur werd ingehaald door de lockdown en uitwijken naar de middag was voor het museum niet haalbaar. Gelukkig kon de Waalse Kerk ons onderdak bieden in de namiddag en het was fantastisch dat allen die hun medewerking aan deze vesper hadden toegezegd, bereid waren om naar de middag uit te wijken.

Sint Nicolaas is de beschermheilige van Amsterdam en de kindervriend die door gelovigen en ongelovigen wordt gekoesterd. Voor de RvKA is dat de aanleiding geweest om de traditie van een Nicolaas vesper rond 5 december in het leven te roepen. Een oecumenische avonddienst, waarin we vanuit verschillende spiritualiteiten de lof van onze God bezingen – als een kleine weerspiegeling van de pluriformiteit en diversiteit die in allerlei opzichten kenmerkend is voor onze stad.

Dit jaar had de jaardag van Sint Nicolaas extra glans: in de Nicolaasbasiliek was eerder die zondag een reliek van de Heilige Nicolaas geïnstalleerd in een feestelijke plechtige mis waar monseigneur Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, voorging.

De vesper kreeg vorm in overleg met verschillende mensen die samen de vier Amsterdamse Nicolaaskerken representeren: de voorganger kwam van Ons’ Lieve Heer op Solder), de lector uit de Oude Kerk, de gebeden werden gelezen door een vertegenwoordiger van de Nicolaasbasiliek en het koor van de Russisch Orthodoxe Kerk van de Heilige Nicolaas van Myra zong.

Het is de bedoeling de opname van deze Nicolaasvesper op de RvKA-website te plaatsen. En in 2022 zullen we (als de omstandigheden het toelaten) alsnog in Ons' Lieve Heer op Solder de Nicolaasvesper houden – dat is de afspraak die RvKA en het museum Ons Lieve Heer op Solder hebben gemaakt.

Nicolaasjaar

De plaatsing van de relik van de Heilige Nicolaas door Mgr. J. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, markeert voor de Parochie van de H. Nicolaas in de binnenstad van Amsterdam het startsein voor een bijzonder Nicolaasjaar. Er zullen uiteenlopende activiteiten plaats vinden: van lunches voor buurtbewoners die eenzaam zijn tot een lezingenreeks over de Heilige Nicolaas. Er komt Nicolaasbier, een Nicolaas verjaardagskalender, Nicolaas kaarsen en een Nicolaas sweatshirt. Al die artikelen dragen bij aan het steunen van de *Stichting Together We Rise*. Een stichting die is opgericht door ervaringsdeskundigen van seksueel geweld en begeleiding biedt aan seksueel uitgebuite Amsterdammers. De Nicolaasparochie ziet mogelijkheden om de stichting en de mensen voor wie zij opkomt, met raad en daad te helpen.

'Nicolaas is als patroon geworteld in het katholieke verleden. Maar als mens van barmhartigheid kan hij ook mensen van buiten de kerk inspireren: om mensen die vast dreigen te lopen onder ogen te zien en een helpende hand toe te steken.

Zie verder: <https://www.nicolaas-parochie.nl/nicolaas/nicolaasjaar-bulletin-no-1/>

11^e assemblee van de Wereldraad van Kerken in 2022 in Karlsruhe

Van 30 augustus tot 9 september 2022 zal in Karlsruhe de 11^e assemblee van de Wereldraad van Kerken plaats vinden. Het thema is 'De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid'. De Raad van Kerken in Nederland heeft de bezinningstekst die de Wereldraad met het oog op de bijeenkomst in Karlsruhe heeft voorbereid, vertaald en voorzien van een korte gesprekshandleiding in een brochure uitgegeven. De assemblee vindt plaats in de context van de wereldwijde pandemie. 'Het virus heeft zowel de kwetsbaarheid van de hele mensheid als ook de diepgaande ongelijkheid en verdeeldheid tussen mensen blootgelegd en onderstreept. De wereld is zich meer bewust geworden van de lelijke werkelijkheid van privileges en onderdrukking, van economische, sociale en etnische onrechtvaardigheden. (...) Hoe zal een kerk, waarin de liefde van Christus geacht wordt werkzaam te zijn, in dit tijdsgewricht zich organiseren, spreken en handelen?'

De jaarlijkse Oecumenelezing van de Raad van Kerken in Nederland vindt in 2022 plaats op **14 januari** en kan via een livestream worden 'bijgewoond'.

Prof. dr. Peter Nissen zal het thema van de assemblee toelichten en nadenken over de vraag waarom de toekomst van de mensenwereld en van de aarde, ons gemeenschappelijk huis, de kerken ter harte moet gaan.

Plaats: **de lezing zal worden gestreamd**

Tijd : **15.00 – ? uur**

Meer info: zie de website en de nieuwsbrief van de Raad van Kerken in Nederland van december <https://www.raadvankerken.nl/>

Voor een solidaire samenleving

Na berichten in de pers over mogelijke acties vanuit de kerken gericht op solidariteit bij stijgende energiekosten, publiceerde de Raad van Kerken in Nederland in een extra Nieuwsbrief haar visie:

De Raad van Kerken in Nederland steunt het voorstel van het Kabinet om huishoudens die geconfronteerd worden met de snel stijgende energiekosten te compenseren. De Raad roept het Kabinet op om de regeling zo aan te passen, dat de compensatie terecht komt bij de mensen die het echt nodig hebben. Lokale diaconieën en caritasinstellingen zetten zich al vele jaren in voor mensen in nood en onder waardering voor hun werk moedigt de Raad hen aan om zich daarvoor te blijven inzetten.

De Raad van Kerken in Nederland maakt zich zorgen over de groeiende tweedeling in onze samenleving. De groeiende kloof tussen rijk en arm tast de sociale samenhang aan. Sociale vrede en welzijn worden bepaald door de onderlinge solidariteit tussen mensen en groepen in de samenleving. Het is primair de taak van de overheid om via het stelsel van belastingen en toeslagen de solidariteit tussen de generaties, tussen rijken en armen, tussen gezonden en zieken te ondersteunen. Maar ook godsdiensten, maatschappelijke organisaties en burgers hebben een bepalende invloed op de kwaliteit van de solidaire samenleving en kunnen daar actief gestalte aan geven.

In het huidige stelsel van belastingen en toeslagen is solidariteit een belangrijk principe, hoezeer het vandaag door problemen in de uitvoering op bepaalde terreinen ook onder scherpe kritiek staat. Vanwege snel oplopende energiekosten lanceerde het Kabinet in oktober het voorstel om via fiscale maatregelen op korte termijn alle huishoudens gelijkelijk te compenseren.

Het voorstel oogstte in de Tweede Kamer en in de samenleving naast lof ook kritiek. De compensatie zou deels terecht komen bij mensen die dat niet of minder nodig zouden hebben, bijvoorbeeld omdat hun kosten om reden van een langjarig contract niet onmiddellijk zullen stijgen.

De Raad van Kerken steunt het voorstel van het Kabinet om huishoudens die geconfronteerd worden met de snel stijgende energiekosten te compenseren. De voorgestelde generieke regeling voldoet echter niet, omdat een substantieel deel terecht zou komen bij huishoudens die dat niet of minder nodig hebben. De Raad roept het Kabinet daarom op om de regeling zo aan te passen, dat de compensatie terecht komt bij de mensen die het echt nodig hebben.

Er zijn veel diaconieën en caritassen die lokaal een belangrijke bijdrage leveren aan zorg voor armen, vluchtelingen en kwetsbaren. De Raad van Kerken heeft bijzondere waardering voor deze concrete daden van solidariteit van de kerkgemeenschap met mensen in nood. Omdat de Raad niet kan overzien of deze instellingen in staat zijn bij te dragen aan de door de overheid voorgestelde energiecompensatie, laat de Raad het aan de lokale kerken met hun diaconale en caritatieve verbanden om daar zelf initiatieven toe te nemen.

Solidariteit in onze samenleving kan en mag niet alleen afhankelijk gemaakt worden van de overheid. Burgers, maatschappelijke verbanden, kerk en godsdienst kunnen en dienen daar een actieve bijdrage aan te leveren. De diaconieën en caritasinstellingen doen dat al vele jaren en zullen dat ook in de toekomst op diverse terreinen blijven doen.