



Deze paasboodschap wordt in de vorm van een boekje aangeboden aan onze mensen in de huizen van HVO. De straatpastor brengt met de bakfiets naar mensen die overdag op straat leven koffie/thee en koeken rond en wij voegen daar vier keer per week gesmeerde broodjes bij en rond Pasen deze boekjes. We verdelen paasontbijtjes in de inloophuizen en een warme maaltijd op 2^e paasdag. De boekjes gaan mee met de Lutherse diaconie bij het verstrekken van hun paasontbijtjes in Zuid-oost.

God heeft niet de gewoonte
zijn verblijf te kiezen
in een gezond en sterk lichaam
- Hildegard van Bingen

Aan je voeten is te zien
wat je hebt doorgemaakt



En nu nog maar alleen
het lichaam los te laten -
de liefste en de kinderen te
laten gaan
alleen nog naar het sterke licht
het rode, zuivere
van de late zon
te zien, te volgen en
de eigen weg te gaan.
Het werd, het was,
het is gedaan.

M. Vasalis

De opstanding is geen happy end
maar een uitnodiging, wij mogen
niet capituleren voor het lijden.

Het kwaad heeft niet het laatste
woord, wij mogen niet in de
slachtofferrol blijven hangen.

Wees niet bang om in liefde te
wonen en positief te zijn ook als
nieuws en kranten je iets anders
vertellen.



Zoals voetstappen nu klinken op andere plekken dan de straten
zo klinkt nu ook een stem - elders of anders - in handen en harten
Een stem, door steden en dorpen, door landen
Een stem zonder grenzen



Paasboodschap

Met het coronavirus had Judas nooit zijn beruchte Judaskus mogen geven, bedacht ik mij ineens. Het volk had niet bij elkaar mogen komen om hard te roepen dat Jezus gekruisigd moest worden. Op een afstand van 1,5 meter kun je niemand kruisigen. Dan had Jezus het misschien nog gered. Met het coronavirus ook geen Pasen. Geen dode, geen opstanding immers. Maar zo ging het niet.

Het coronavirus heeft veel losgemaakt. In de gelovige context ook. Het ernstigste bericht vind ik in het feit dat er mensen zijn die zeggen dat God ons straft met dit virus voor onze zondigheid. Maar mag ik het omdraaien? Dit virus maakt veel goeds in mensen los: van het besef dat we kwetsbaar zijn en niet alles maakbaar is tot aan de mooie initiatieven die zichtbaar worden om elkaar tot steun te kunnen zijn. Onze hulde aan de zorg is meteen ook een hulde aan onszelf. Die anderhalve meter zorgt juist voor meer nabijheid en gerichtheid op elkaar.

In zijn evangelie beschrijft Johannes in 19,6 een heel mooi intiem moment: "vrouw, zie uw zoon; man, zie uw moeder". Ondanks zijn lijden aan het kruis brengt Jezus mensen bijeen: zijn verdrietige moeder en zijn trouwe leerling Johannes. Zijn lijden brengt mensen bij elkaar, zoals we nu ook in deze crisis beleven. Als een gezond virus is Hij opgestaan, opnieuw tot leven gekomen in de wereld. Zijn leven, lijden en dood hebben voor een opstanding gezorgd.

God gaf zijn Zoon aan deze wereld. Zijn Zoon gaf God in de wereld een nieuw gezicht: zijn liede heeft de wereld veranderd. Bezorgdheid om en zorg voor elkaar zijn de woorden van deze tijd. "Mens, zie hier je medemens, wees goed voor elkaar", hoor ik Jezus zeggen, "sta op" zei Hij tegen de dood-gewaande. Durf te vertrouwen op God, die zich aan de mens verbonden heeft, tot in eeuwigheid. Leef het voort!, juist nu nabijheid een gepaste afstand vraagt.

Ik wens u allen, mede namens alle pastores van de cryptevieringen en Anne-Karien, een zalig Pasen toe, Mark Lieshout.

Ga nu op weg,
niet alleen,
Maar weet je gedragen,
Door Jezus Christus, de Zoon,
de Vader en de Heilige Geest
Laat je pad licht zijn,
leerzaam en vol verleiding en strijd maar
zinnig en goed.
Leef je leven zonder angst en wees vrij.
Draag je littekens en kwetsuren bewust,
Het maakt je mens.
Hierover vragen wij Gods zegen.
Amen



God van leven,
Zie ons zoals wij zijn
met onze zorgen en twijfels
onze vreugde, ons verdriet
U heeft ons gezegd:
'Ik ben er en zal er zijn'
wees bij ons als de dag
ten einde loopt,
wees aanwezig in het
donker van de nacht,
dat we mogen vertrouwen
op Uw licht
zichtbaar in een nieuwe dag
dat dit ons kracht mag
geven op de wegen
die wij gaan
Amen





Laten we zorgen dat
het vlammetje van de hoop,
dat nooit ziek wordt,
niet uitgaat.

—Paus Franciscus, Urbi et Orbi 2020