



Uitnodiging: Oecumenische ontmoetingsdag

Kijken over muren heen.

Kennismaking met het leven van en de hulp aan

(ex-)gedetineerden in Noord-Holland

Vrijdag 11 oktober 2019

11.00 – 15.00 uur, Inloop vanaf 10.30 uur

Westzaan

Het bezoeken van de gevangenen is in Mattheus 25 één van de werken van barmhartigheid. De gevangenis is bij een uitstek een plek waar over kerkgrenzen heen samengewerkt wordt om gevangenen en familieleden bij te staan en te helpen bij de terugkeer in de samenleving. Ook is het een plek waar onze solidariteit met anderen getest wordt: want heeft iemand die een misdaad heeft begaan recht op een tweede (derde, vierde...) kans?

Tijdens de provinciale ontmoetingsdag willen we u kennis laten maken met het werk van geestelijk verzorgers en vrijwilligers en geven we u een inkijkje in het leven van gedetineerden en hun familieleden. Een geestelijk verzorger, vrijwilligers, medewerkers van De Sluis en Exodus nemen u mee in het werk wat ze doen. In kleinere groepjes kunt u in gesprek met gedetineerden en met vrijwilligers over hun werk als buddy van een (ex-)gedetineerde en maakt u kennis met de training 'Mijn kind en ik', ontwikkeld door Exodus en die ook door De Sluis wordt gegeven binnen de muren van het Justitieel Complex Zaanstad. U kunt zelf als persoon of kerk ook een bijdrage leveren aan de zorg voor gevangen. Hoe dat zit? Daarover vertellen we u meer.

Programma

10.30 uur Inloop

11.00 uur Welkom door Irinda de Groen, directeur De Sluis.

11.20 uur Filmimpressie van het leven in de gevangenis.

11.50 uur Flitspresentaties over het werk van de Geestelijk Verzorging, het werk van de Diaconale Stichting Gevangenzorg 'De Sluis', het werk van Exodus Nederland en -tot slot- Kerken met Stip.

12.50 uur Lunch

13.30 uur Eerste ronde 'In gesprek met ...'

In gesprek met een (ex-)gedetineerde.

In gesprek met familieleden van gedetineerden.

Meedoen aan de Training vaderschap 'Mijn kind en ik'.

In gesprek met een buddy van een gedetineerde.

14.00 uur Tweede ronde 'In gesprek met ...'

14.30 uur Afsluiting en Vesper

Informatie over het Oecumenisch Platform Noord-Holland.

Collecte ten behoeve van het werk van het Oecumenisch Platform Noord-Holland.

15.00 uur Napraten. 15.30 uur Einde



Voor wie?

Lokale raden van kerken, oecumenische werkgroepen, oecumenische initiatieven, liturgische werkgroepen, Taizé-groepen, Iona groep, pastores, voorgangers, en predikanten, geestelijke verzorgers en iedereen die de oecumene een warm hart toedraagt in **Noord-Holland**.

Organisatie

Oecumenisch Platform Noord-Holland in samenwerking met [Diaconale Stichting Gevangenzorg 'De Sluis'](#) en [Exodus Nederland](#).



Uitvoering

Kor Berghuis, adviseur maatschappelijke ontwikkeling en diaconaal opbouwwerker.

Irinda de Groen, directeur Diaconale Stichting Gevangenzorg 'De Sluis'.

Kosten

Tijdens de bijeenkomst zal worden gecollecteerd. Zorg daarom dat u contant geld op zak heeft.

Aanmelden en informatie

Vermeld met hoeveel personen u wilt komen. Dit in verband met de lunch. Na aanmelding krijgt u een week van tevoren de bevestiging en de locatie in Westzaan waar de bijeenkomst plaatsvindt.

Contactformulier Oecumenisch Platform NH:

<https://www.oecumenischplatformnh.nl/?page=contact>

Email: info@oecumenischplatformnh.nl

Onderwerp: Ontmoetingsdag 11 oktober.

Telefoon: 06 55884486

Bezoek de website

<https://www.oecumenischplatformnh.nl/over->

[ons/activiteiten](https://www.oecumenischplatformnh.nl/over-ons/activiteiten) en lees hoe u deelnemer kan worden van het oecumenisch netwerk Noord-Holland.