

Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen RvK Amsterdam

nr 5

Deze nieuwsbrief is een nieuw initiatief en wordt verzonden aan alle bij de Raad van Kerken Amsterdam aangesloten kerkgenootschappen en hun parochies en wijkgemeenten, aan de deelnemers aan het overlegplatform dat de Taakgroep ook is en hun organisaties, en aan een kleine groep externe contacten.

Inhoudsopgave van dit nummer (*linkjes aanklikken*):

[Actie steun We Are Here: geef vluchtelingen iets om handen!](#)

[Informatie m.b.t. ongedocumenteerden](#)

- [Uitkomsten van de conferentie Bed, Bad, Brood en Begeleiding in Nederland](#)
- [Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de grenzen van Europa](#)
- [Brandbrieven aan de Tweede Kamer m.b.t. We Are Here](#)
- [Voortgang 24 uren opvang kwetsbare vluchtelingen](#)

[Informatie m.b.t. \(nieuwe instroom\) vluchtelingen](#)

- [Manifestatie Welkom Hier](#)
- [Vluchteling, religie en samenleving](#)
- [AZC mag informatie geven over plaatselijke kerken, Synagogen en moskeeën](#)
- [Samen maken we het verschil](#)
- [Informatieavond AZC, nieuwkomers en de kerk](#)
- [Inspirerende woorden van Geesje Werkman](#)
- [Aanbevolen literatuur](#)

[Activiteitenladder](#)

- 27 oktober: Vluchteling, religie en samenleving, Utrecht
- 2 november: Samen maken we het verschil, Stadsschouwburg Amsterdam
- 6 november Herdenking op de steiger bij de Hermitage, Amstel Amsterdam
- 12 november: manifestatie Welkom Hier, Amersfoort
- 22 november: Informatieavond AZC, nieuwkomers en de kerk, Zolder Van Limmikhof

[Nuttige adressen en links](#)

Deze digitale Nieuwsbrief wordt samengesteld door het dagelijks bestuur van de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam, op basis van het maandelijks overleg van de Taakgroep Vluchtelingen RvKA. Aan digitalisering van de Nieuwsbrief wordt gewerkt. De Taakgroep stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele foute informatie.

Stuur deze Nieuwsbrief svp door aan belangstellenden in uw gemeente!
Bent u betrokken bij activiteiten voor asielzoekers, nieuwe vluchtelingen, vluchtelingen met een verblijfsstatus of ongedocumenteerden? Meld uw activiteit bij:

redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com

Actie Steun We Are Here: geef vluchtelingen iets om handen

In de laatste Nieuwsbrieven vond u steeds de oproep om de mensen van We Are Here te blijven steunen, maar niet alleen door een keer geld over te maken. De Taakgroep Vluchtelingen wil de steun van de kerken een wat structureler karakter geven, zodat we niet elke keer een oproep hoeven doen. Bovendien wil de Taakgroep Vluchtelingen proberen de asielzoekers ook op een andere manier te steunen: het zou goed zijn als we hen zoveel mogelijk helpen zélf iets om handen te geven. Iets doen voor anderen geeft waardigheid en zelfrespect; leven van geld dat anderen je geven maakt mensen afhankelijk en niets doen leidt tot hospitalisering.

Daarom vraagt de Taakgroep alle kerken van Amsterdam om na te gaan welke activiteiten de vluchtelingen met u kunnen doen. Voor welke opruim- of schoonmaakklus zou de koster of zouden gemeenteleden de hulp kunnen inroepen van een vluchteling? Organiseer een keer een gemeenteavond met een feestelijke Eritrees/Ethiopische maaltijd – klaargemaakt door mensen uit de Vluchtmaat. Of breng uw kledingreparatie naar de Vluchtmaat, i.p.v. bij het naai-atelier om de hoek. Elke twee weken een paar uur schoonmaakwerk is natuurlijk helemaal fantastisch. We hopen dat kerken er in slagen overzichtelijke, eenvoudige klussen te vinden, afgestemd op de talenten en de behoeften van de mensen van We Are Here. Op uw verzoek kan de Diaconie van de Keizersgrachtkerk de vluchteling een diaconale gift doen toekomen.

Veel dank aan de mensen die de afgelopen weken al hebben gereageerd! We hebben verschillende mensen iets om handen kunnen geven! Ze zijn er heel erg blij mee dat ze zich nuttig kunnen maken.

Daarnaast vraagt de Actie Steun de kerken maandelijks een bedrag van minimaal € 50,- bij te dragen, voor een wat langere periode (de duur van 2 jaar of zoveel eerder als een adequate opvang door de overheid wordt gerealiseerd).

Activiteiten kunt u doorgeven via verbeek.anna@gmail.com. Vrijwilligers van de steungroep WAH en de Keizersgrachtkerk helpen uw vraag te 'matchen' met een asielzoeker en de asielzoeker de weg naar een training van het Wereldhuis te laten vinden. Help asielzoekers een zinvolle tijdsbesteding te vinden!

We spreken nadrukkelijk niet van 'werk'. Officieel mag niet gewerkt worden. Wettelijk gezien is alles in opdrachtrelatie werk. In Nederland kan de 'werkgever' een boete krijgen; ook de werknemer kan problemen ondervinden. I.v.m. het belang van persoonlijke ontwikkeling en werk aan de toekomst zoeken we activiteiten, dagbesteding.

Activering is anders dan werk: dit is empowerment en zorgt er voor dat mensen bezig zijn, zingeving hebben en skills ontwikkelen. Dit lukt goed in het Project Activering Ongedocumenteerden van het ASKV en bij de projecten van het Wereldhuis. Kans op het genereren van inkomsten, maar vaardigheden zijn nuttig zowel bij verblijf als terugkeer. Het houdt mensen van de straat en geeft mensen waardigheid, iets te doen – essentieel in het kader van menselijke waardigheid.

Financiële bijdragen voor leefgeld zijn nog altijd welkom:

- Stichting XminY NL39 INGB 0000 6090 60 ovv we are here
- Vrouwen Tegen Uitzetting NL57 INGB 0006 4956 66 ovv we are here

Informatie m.b.t. ongedocumenteerden

Conferentie Bed, Bad, Brood en begeleiding in Nederland ASKV 14 oktober

Op 14 oktober 2016 organiseerde het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen samen met de Protestantse Diaconie een symposium over bed-bad-brood en begeleiding, waarin gemeentes, hulpverleners en andere professionals ervaringen en inzichten konden uitwisselen. Het verslag van de middag kunt u vinden op www.askv.nl/nieuws/symposium-bed-bad-brood-verslag

Een impressie

Eduard Nazarski, directeur Amnesty International, opende de middag met een korte lezing. Hij deed een oproep aan alle Nederlandse overheden, lokaal en nationaal, om artikel 1 van de Europese Grondwet te respecteren:

“Naast een veilige, schone plek om te slapen en een gezonde maaltijd gaat het hier om perspectief. Een perspectief op een menswaardig bestaan. Hier of elders. Wanneer overheden vreemdelingen aan hun uitzichtloze en inhumane lot overlaten komt de menselijke waardigheid in het geding. En die moet worden geëerbiedigd en beschermd. De menselijke waardigheid is onschendbaar.” [...]

“De laatste tijd zien we dat politici steeds vaker morrelen aan mensenrechten. Het bouwwerk van mensenrechten, dat sinds de universele verklaring zo mooi is opgebouwd, wordt aangetast door politici die redeneren dat onze problemen nu zo hevig zijn, de crisis zo groot, dat we niet meer kunnen voldoen aan de ambities en idealen van weleer. Ik zou deze politici willen toeroepen: waar zouden we zijn zonder universele mensenrechten? Wat verbindt en bindt ons dan nog? Geldt dan het recht van de sterkste, de gemeenste, de meest gehaaide? En wat gebeurt er dan met zwakkeren?”

Vervolgens hebben Utrecht, Rotterdam, Groningen, Eindhoven en Amsterdam hun ‘BBB+’ werkwijze toegelicht. Gemeentelijke autonomie en beleidsvrijheid rondom de opvang en begeleiding van ongedocumenteerden is groter dan ooit, zeker sinds de Raad van State op 29 juni 2016 bevestigde dat gemeentes de ruimte hebben om zogenaamd ‘buitenwettelijk begunstigend beleid’ te ontwikkelen. De presentaties van de vijf gemeentes kunnen bij de secretaris van de taakgroep worden opgevraagd.

Daarna konden de deelnemers ervaringen uitwisselen over vijf thema’s:

- *Gezondheid en zorg* (wat hebben we zieke ongedocumenteerden te bieden?)
- *Duurzame oplossingen en toekomstperspectief* (Wat zijn goede criteria om juridisch perspectief vast te stellen en de BBB als ‘eindstation’ te voorkomen? En hoe kunnen ongedocumenteerden hun impasse doorbreken en een weloverwogen keuze maken?)
- *Activering en dagbesteding*
- *Bestuurlijke bevoegdheid en financiering* (Uitgeprocedeerden: wat mag het kosten?)
- *Opvang en organisatie* (Verschillende Nederlandse bed-bad-brood locaties verschillen enorm in grootte, budget en organisatie.)

Belangrijke bevindingen uit de workshops vindt u in het verslag op de website van het ASKV.

In de laatste bijeenkomst van het Platform bespraken we de belangrijkste bevindingen. De zaken die te maken hebben met eventuele landelijke actie of politieke druk, neemt het db mee naar de Manifestatie Welkom Hier op 12 november (zie verderop in deze Nieuwsbrief).



Oktober 2016

Herdenking omgekomen vluchtelingen 6 november 2016

In de week van Allerzielen, op zondag 6 november 2016, vindt op de steiger voor museum De Hermitage de jaarlijkse Amsterdamse herdenking plaats van de vluchtelingen die zijn omgekomen aan de Europese grenzen. Bij de herdenking nemen verhalen over overleden migranten een belangrijke plaats in.

Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama's af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. In 2014 en 2015 waren er meer dan 3.000 doden per jaar te betreuren. Maar 2016 is nu al het dodelijkste jaar met meer dan 3.500 doden (telling eind september 2016; bron: Missing Migrants IOM). Het gaat om mensen die meestal naamloos, in stilte sterven. Aan hen denken wij en hun namen worden genoemd zodat zij niet vergeten worden.

Voorprogramma met Geesje Werkman

Voorafgaand aan de herdenking is er op de zolder van de Protestantse Diaconie in de Van Limmikhof (enkele minuten lopen van de Hermitage) een voorprogramma. Sebastiaan van der Zwaan (directeur Justice & Peace Nederland) houdt een introductie over migratie over zee en Geesje Werkman (beleidsmedewerker Vluchtelingen, Kerk in Actie) wordt geïnterviewd over haar reizen langs de grenzen waar vluchtelingen sterven tijdens hun reis.

Programma

15.15 uur: Inloop, zolder van de Protestantse Diaconie, Nieuwe Keizersgracht 1A

15.30 uur: Welkom

15:35 uur: Introductie door Sebastiaan van der Zwaan (Justice & Peace)

15.50 uur: Interview Geesje Werkman (Kerk in Actie) door Gerhard Scholte (Taakgroep VI.)

17.00 uur: Start oecumenische herdenking op steiger voor de Hermitage onder leiding van Janneke Stegeman (theoloog van het jaar 2016)

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met de Protestantse Diaconie Amsterdam: Hanneke van Bezooijen, 06-10 988 523 of met Catholic Worker Amsterdam: Gerard Moorman, 06- 81 673 263 of kijk op www.allerzielen.eu

De herdenking wordt georganiseerd door Kerk in Actie, Justice and Peace Nederland, het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie Amsterdam en Catholic Worker Amsterdam

Brandbrieven aan de Tweede Kamer van supporters van We Are Here

Een aantal supporters van We Are Here stuurt met enige regelmaat brandbrieven naar de Tweede Kamer. Daarmee vragen ze aandacht voor het 'asielgat': veel mensen van de We Are Here groep zijn afgewezen omdat zij geen identiteits- of nationaliteitsdocumenten bezitten. Zij zitten klem tussen de pressie om te vertrekken en de onmogelijkheid om daadwerkelijk terug te keren vanwege het geweld dat hun in het land van herkomst te wachten staat.

Brandbrief 5 gaat in op de Buitenschuld-procedure en legt uit dat ongedocumenteerden binnen het Nederlandse vreemdelingenrecht geen effectieve rechtsmiddelen hebben om aan te tonen dat zij buiten hun schuld niet kunnen vertrekken omdat terugkeer voor hen te gevaarlijk is

Zie eerdere en latere Brandbrieven op <http://wijzijnhier.org/over-het-asielgat/brandbrieven/>

Voortgang opvang kwetsbare vluchtelingen

De Bed, Bad en Brood-voorziening in Amsterdam bestaat uit een nachtopvang en een kleine 24-uurs opvang. Deze laatste is alleen bedoeld voor kwetsbare ongedocumenteerden, die daar, op indicatie van de GGD, voor een jaar worden opgevangen. Voor 13 van hen liep die periode in augustus af. Omdat zij niet wilden vertrekken heeft het Leger des Heils, dat de opvang in Daalburgh op verzoek van de gemeente beheert, bij de rechtbank geëist dat zij de opvang zouden verlaten. Deze rechtszaak heeft in de Taakgroep Vluchtelingen vragen opgeroepen over de opstelling van het Leger des Heils. Inmiddels heeft voorzitter Gerhard Scholte een gesprek gehad met directeur Henk Dijkstra.

De rechtbank kende de eis toe, waarop advocaat Pim Fischer hoger beroep aantekende. Op 21 oktober heeft de rechtbank in kort geding bepaald dat deze 13 Daalburgh moeten verlaten op 24 oktober, maar ook dat zij 24-uurs opvang moeten krijgen in de dagopvanglocatie van de BBB. Om hiervoor in aanmerking te komen zal de GGD een nieuwe screening doen. Opvang voor slechts een jaar tijd mag de gemeente niet meer bieden, want de arts zal bepalen wanneer zorg en dus een beschermende omgeving (niet meer) nodig is. M.a.w.: een negatieve uitspraak (vertrek is verplicht) met positieve kanten.

Rond de betreffende 13 personen, die kampen met ernstige fysieke en/of psychische problemen, blijven zorgen. Komen zij in de BBB in Walborg op een slaapzaal of krijgen ze een eigen kamer? Ontvangen zij nog leefgeld voor dagelijkse kosten? Leden van de Taakgroep blijven alert.

Informatie m.b.t. (nieuwe instroom) vluchtelingen

Manifestatie Welkom Hier 12 november Amersfoort

Een manifestatie waarin de kerkelijke solidariteit met vluchtelingen centraal staat. Georganiseerd door de Raad van Kerken Nederland, Justice and Peace en Amersfoort Geeft Thuis.

Ochtendprogramma: vier parallelle expertsessies in het kader van de beraadspoging van de Werkgroep Vluchtelingen van de RvKNederland. **Schrijf je [hier](#) in voor een van de volgende thema's:**

- 1: De rol van kerken naar de ontvangende samenleving. Kerken doen veel voor en met vluchtelingen. Hoe kunnen kerken ook op een open manier de dialoog aangaan met de ontvangende samenleving?
- 2: Highlights van EU ontwikkelingen op het gebied van migratie en asielzoekers. Er heeft zich heel wat afgespeeld in 2016, van de Turkije-deal tot het bouwen van hekken: we maken de balans op.
- 3: Tweede Kamerverkiezingen 2017. Wat staat er op de agenda met betrekking tot vluchtelingen en ongedocumenteerden?
- 4: Discussie kerkelijke begeleiding en ondersteuning van personen die worden uitgezet (ook in land van bestemming). Op welke manieren kan de kerk haar ondersteunende rol versterken bij de minder toegankelijke delen van de asielketen (zoals uitzetting)?

Middagprogramma:

Initiatievenmarkt en een gevarieerd programma met inspiratie-speeches, rondetafelgesprek, muziek en lezingen van vluchtelingen.

Voor meer informatie ga naar: <http://www.raadvankerken.nl/?b=4146>

Vluchteling, religie en samenleving

De *projectgroep Geloven in Samenleven* en het landelijk *Overleg Joden, Christenen en Moslims* organiseren een symposium over de opvang van vluchtelingen.

Wanneer: donderdag 27 oktober 2016 , 13.30 uur

Waar: Ulu moskee, Moskeeplein 89, 3531 BX in Utrecht.

Tijdens dit symposium proberen we samen antwoorden te vinden op de vragen:

Wat kunnen we vanuit jodendom, christendom en islam betekenen voor de vluchtelingen? Hoe kunnen we naast bed, bad en brood-acties *met vluchtelingen in gesprek gaan over de manier, waarop we in Nederland als religies met elkaar omgaan en samenleven?*

Doel van de bijeenkomst is handvatten aan te reiken om dit gesprek met vluchtelingen aan te gaan.

Drie sprekers:

- * Sjef Robroek (*unitmanager uitvoeringsprocessen bij het COA in Rijswijk*) over de taken van het COA in de huidige tijd.
- * Hanneke Gelderblom (*lid van de kerngroep van het Overleg Joden, Christenen en Moslims*)
Hoe kun je vanuit de brede waarden van Artikel 1 van de Grondwet het gesprek aangaan met de vluchtelingen met het oog op hun integratie in de Nederlandse samenleving?
- * Yassin Elnorani (*jongerenimam en voormalig woordvoerder van het Contactorgaan Moslims Overheid*) Hoe moet je vanuit de islam naast een vluchteling staan?

AZC mag informatie geven over plaatselijke kerken, synagogen en moskeeën

Vluchtelingen die in Nederland komen, mogen gewoon voorlichting ontvangen over plaatsen waar ze kunnen bidden en hun geloof kunnen vieren. Meer dan een jaar is het Overlegorgaan van joden, christenen en moslims (OJCM) in onderhandeling geweest met de Centrale Opvang Asielzoekers (COA). Het is een behoorlijke stap, want het stramien van 'scheiding van kerk en staat' wordt in Nederland bijzonder sterk doorgevoerd, heeft het OJCM ervaren. Maar nu mag het dus toch. De religies mogen plaatsen van samenkomst toevoegen aan de sociale kaart, die de COA doet opstellen. En daarmee krijgen de vluchtelingen contactgegevens van lokale religieuze groepen die ze desgewenst kunnen bezoeken. Indirect erkent de overheid daarmee, dat religie voor veel mensen tot de zingevende elementen van leven en samenleven behoren. Je kan dat onderdeel maar niet zo elimineren en buiten spel zetten. Het OJCM sprak verder over de manier waarop men de sociale kaart wil aanpassen. Het gaat dan om gegevens die op 80 azc's betrekking hebben.

Samen maken we het verschil

Bijeenkomst door VluchtelingenWerk Nederland op 2 november in de Stadsschouwburg Amsterdam. Sprekers: Henk van Houtum (Centre for Border Research Nijmegen), Jos Wienen (burg. Haarlem, vrz. VNG adviescommissie Asiel en Integratie), Lisette Mattaar (dir. Humanity House) e.a.

Uitreiking van de VluchtelingenWerkAwards, aan een doorzetter (vluchteling) en bedrijf die bijdragen aan de integratie van vluchtelingen.

Ontvangst: 15.30 u. Programma: 16.00-17.30 u. Borrel en Netwerk Marktplaats: 17.30-18.30 u.

Aanmelden via: www.formdesk.com/vwn.samen2nov

Meer informatie bij: Shanna Le Double, samen2nov@vluchtelingenwerk.nl, 020-3467387.

Informatieavond AZC, nieuwkomers en de kerk

Diverse Amsterdamse kerken en stichting Gave nodigen uit voor een informatieavond op 22 november, van 20.00-22.00 u. op de zolder van de Van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A, Amsterdam.

Doel is gesprek over de bestaande en toekomstige AZC's, over de aanpak bij statushouders die woonachtig worden in Amsterdam, en hoe we als kerken hierin gezamenlijk kunnen opereren. Onderwerpen zijn o.m.: Wat kunnen kerken wel en wat niet? Verwelkomen van geïnteresseerde vluchtelingen bij kerkdiensten etc. Organiseren van ontmoetingsactiviteiten. Doorverwijzen bij complexe hulpvragen. Uitwisseling van activiteiten vanuit kerken, per stadsdeel.

Voor stichting Gave zie: www.gave.nl Aanmelden verplicht, via info@diaconie.org

Inspirerende woorden van Geesje Werkman

Geesje Werkman werd geïnterviewd voor *Nieuwwij*. Gevraagd naar "Grenzen in de hulp aan vluchtelingen in Nederland" zegt ze: 'Dat zijn zulke grote woorden. Zolang de nood niet gelenigd is, zolang mensen basale behoeften als veiligheid en voedsel ontberen, ja, zolang moeten we maar delen denk ik. En voor velen is er nog ruimte genoeg om te delen, maar anderen wilden al helemaal niet delen, daarom zal dit delen altijd gaan met de *group of the willing*. Zij krijgen uit het delen gevoelens van vreugde, het geeft zin aan het bestaan, het geeft saamhorigheid. Nederland is beter af met een bevolking die bereid is welvaart te delen. De waardigheid van de ander hangt erg samen met de waardigheid van je zelf. Door te zorgen dat ieder mens mee deelt, ontstaat waardigheid in de bevolking.'

De interviewer vroeg haar ook hoe serieus we de zorgen moeten nemen van Nederlanders die vinden dat er in Nederland meer dan genoeg vluchtelingen zijn? Die vrezen voor meer criminaliteit, minder banen en meer problemen?

"Ik denk dat je zorgen van de ander altijd serieus moet nemen, ongeacht of ze terecht zijn. Vorig jaar heb ik meerdere keren gezegd dat ik ook niet wist waar het zou eindigen, maar dat ik uitga van hetgeen ik wel weet. En dat is dat elk mens zoekt naar veiligheid en behoefte heeft aan onderdak, voedsel, kleding, onderwijs en gezondheidszorg. Ieder mens wil ook graag een toekomst. Je kunt met exacte kennis sommige angsten ook pareren, maar doorpraten over angsten en waar ze vandaan komen vind ik ook belangrijk. Een vluchteling zei eens: 'Wij komen hier, we waren angstig om te vertrekken, en kwamen hier en waren angstig om te komen. Wat vinden ze hier van ons? En dan zien we hier mensen die angstig zijn over onze komst, dan zitten we hier en zijn we allemaal bang. Het wordt dan tijd dat we elkaar ontmoeten, zodat we onze angsten kunnen pareren met de werkelijkheid dat we elkaar kennen.'

"Kerken zijn bijzonder eensgezind als het om de opvang van vluchtelingen gaat. Het is niet zo dat ze soms geen zorgen hebben over alles, maar ze zien de ander in nood en willen dan toch helpen. Ik had nooit gedacht dat ik zo'n explosie van hulp en activiteiten zou zien onder kerken op het terrein van vluchtelingen als vorig jaar. En nog steeds! Fantastisch werk op lokaal niveau."

www.nieuwwij.nl/interview/geesje-werkman-ik-ben-erg-gevoelig-voor-onrecht-in-systemen/

Aanbevolen literatuur

In de laatste bijeenkomst van de Taakgroep kwamen interessante leestips voorbij. We willen ze u niet onthouden!

- **'Gaan, ging, gegaan' van de Duitse schrijfster Jenny Erpenbeck, Amsterdam 2016.**
Een gepensioneerde hoogleraar in Berlijn komt toevallig in aanraking met de groep vluchtelingen die kampeert op de Orangienplatz, en die vandaar uit in groepjes verspreid wordt over de stad (2012-2014). Hij probeert te begrijpen wat de vnl. Afrikaanse vluchtelingen beweegt door te luisteren naar hun verhalen en praktische hulp te bieden, terwijl hij ook vragen van zijn buurtgenoten moet beantwoorden. Zo kan de auteur diverse reacties in het boek bijeenbrengen en met elkaar confronteren.
- **'De race naar het noorden. Het verhaal van Europa en de vluchtelingen', onder redactie van Rop Zoutberg, Amsterdam 2016.**
Zeven journalisten schrijven vanuit hun standplaatsen in Europa over de vluchtelingenstroom die in 2015 grote proporties aannam en leidde tot hartelijk welkom en tot opnieuw gesloten grenzen. Met een voorwoord van Eva Jinek en nawoord van Rodaan Al Galidi.
- **'Voorbij Fort Europa. Een nieuw visie op migratie', door Henk van Houtum en Leo Lucassen, Amsterdam 2016**
Tegen de huidige trend, met de angst dat de EU de aantallen vluchtelingen niet meer aankunnen en de angst over de Nederlandse identiteit (Is Nederland nog wel Nederland?) zeggen twee migratie-experts: 'Laten we het eens anders doen. Laten we het heft weer in handen nemen en stoppen met nog meer hekken zetten. Laten we ophouden met reageren uit angst.'
- **'Vergeten vragen. Humanisme in economisch-theologisch perspectief' door Roelf Haan, Vught, 2016.**
De auteur verkent theologische vragen bij de huidige economie door oriëntatie op het denken van de theoloog Johannes Calvijn en de socioloog Jacques Ellul. (zie de website over dit boek bij de uitgeverij, met korte citaten en recensies, op:
<http://www.skandalon.nl/shop/theologie-cultuur/402-vergeten-vragen-roelf-haan.html>

Activiteitenladder

- 27 oktober: Symposium Vluchteling, religie en samenleving, 13.30 uur Ulu moskee, Moskeplein 89, 3531 BX in Utrecht.
- 6 november: Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de buitengrenzen van Europa, 15.00 uur Voorprogramma Zolder Diaconie
17.00 uur steiger Hermitage Amsterdam
- 12 november: Welkom Hier - Bergkerk Amersfoort Aanmelden via rvk@raadvankerken.nl
- 22 november: Conferentie Vluchtelingenopvang in Amsterdam, Stichting Gave i.s.m. Protestantse Diaconie. 20.00-22.00 uur, Zolder Van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A, Amsterdam Aanmelden noodzakelijk: info@diaconie.org

Nuttige adressen en links

Dagelijks bestuur van de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam

Voorzitter: Gerhard Scholte gscholte@dds.nl tel.nr 06 40486034

Secretaris a.i.: Frans Zoer frans.zoer@hotmail.com

Redactie Nieuwsbrief: Anna Verbeek

Raad van Kerken Amsterdam: www.rvkamsterdam.nl

Voorzitter: Henk Meulink hfmeulink@hetnet.nl

Reactie op deze nieuwsbrief zijn welkom op verbeek.anna@gmail.com